

“De regering vindt het recht van ouders om voor hun kind het onderwijs te kiezen dat bij hen past van grote waarde”. Daar kunnen wij, als oudervereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen, het alleen maar mee eens zijn.

Dat de keuze voor thuisonderwijs alleen gemaakt kan worden op grond van richtingsbezwaren is echter een lastige kwestie voor veel van onze leden.

Onder onze leden bevinden zich ouders die niet primair een (geloofs)overtuiging hebben die ten grondslag ligt aan hun behoefte om thuisonderwijs te geven. Zij ervaren dag in dag uit dat passend onderwijs niet werkelijk passend is voor hun kinderen. Vanwege het gebrek aan passend onderwijs is thuisonderwijs dan een kwestie van noodzaak voor de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind(eren).

Wij willen er dan ook voor pleiten deze wet toegankelijk te maken voor alle kinderen die gebaat zijn bij (geheel of gedeeltelijk) thuisonderwijs, ook wanneer deze behoefte pas ontstaat wanneer reeds gestart is binnen het onderwijssysteem. Daarbij is het van belang dat de overheid zich laat adviseren door de thuisonderwijsorganisaties.

Laat leerplicht vooral een recht zijn. En laten we de invulling daarvan passend maken voor elk kind, binnen of buiten de muren van een school, aan de start van een schoolcarrière of op een ander moment, als dit zich aandient.

Het bestuur van Pharos