

15-7-2020

Wonend in ons mooie, vrije Nederland

“ **Onderwerp: reactie op Wet voorschriften
vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren**

Geachte meneer, mevrouw,

Zojuist Baby de borst gegeven. Tijd 5:30. De dag begint met heerlijk vogelgezing en yes de zon breekt door. Broer is de hond uitlaten en heeft de pan mee om de geit te melken. Zus maakt ontbijt klaar en Kleine Zus huppelt met me mee om de kippen te voeren. De geur van pannenkoeken komt me tegemoet als ik Grote Broer samen met Kleine Broer, bezig zie met hun bouwproject. “Mooi weer ma, we gaan vanmiddag maar eens een stukje varen, wat vindt u van onze peddels?” Na ‘t ontbijt zingen we onze lofzang voor onze grote God en Schepper, we lezen uit Zijn Woord en discussiëren over de vraag “wat is roddelen?” Ok, wordt vervolgd, daar komen we zomaar niet uit, want het is best interessant om over anderen te praten. Nu eerst aan de schoolvakken beginnen. Kleine Zus is zo trots dat ze rijmen kan, ze blijft ze maar schrijven, ik moet haar uitleggen dat de slinger van de ‘g’, echt de andere kant op geschreven moet worden. De Broers zijn de eerste paar uur ook wel zoet met hun ‘schrijven, taal en rekenen’. De keuken krijgt een grote beurt en we stampen de tafel van 9 er even in. Tegen 12 is het tijd voor koffie met oma. Nog steeds via Skype, maar de gezelligheid is er niet minder om. Oma houdt ons op de hoogte van het laatste familie nieuws. Grote Broer verzorgt de lunch. Hij is bezig met het leren van examen Nederlands, wat hij volgende week mag herkansen. De eerste keer naar school en dan direct examens! Ik vond het knap, mooi cijfer voor Economie.

Ok, zo mogen varen, maar pas na 5 uur wanneer de sluizen dicht blijven. Eerst Siësta; de meesten trekken zich even terug op hun kamer om lekker te lezen. Grote Zus maakt gebruik van de stilte om haar pianolessen te oefenen en komt dan Roemeens bij me praten. Ja heel gezellig, maar nee lieverd, daar versta ik geen woord van. Dan beter terug achter de PC om daar verder te oefenen. Yes, tijd om te wandelen; we doen gelijk wat zelfgemaakte kaarten op de bus. Tijdens koffietijd checken we allemaal onze goals en inventariseren we onze plannen. Vandaag is het al

schoolvakantie op ons dorp dus vanmiddag geen volleybal, gym of balletlessen vandaag. Wel even voetballen met vriendjes XYZ en bellen met vriendinnetje ABC...

Papa komt thuis. De tocht op de vaart wordt uitgebreid besproken. Wat je allemaal niet mee kunt maken tijdens een uurtje varen! Of ik morgen meega? Tuurlijk jongens. Ik controleer mijn mail, marktplaats en de nog 84 gemiste appjes en zie dat ik toch dringend moet reageren op het wetsvoorstel, "want anders mag je je kinderen geen TO meer geven!" Help, helemaal vergeten. Ok, beloofd, dus ik kan geen gebruik maken van 'van uitstel, komt afstel'. Ik heb ook beloofd naar Grote Broer zijn betoog te luisteren, dus wat te doen? Is het ok als ik u een bladzijde uit mijn dagboek opstuur? Niet echt een brief, maar wel een reactie. U begrijpt vast wel dat ik deze fantastische dagen met mijn kinderen niet wil missen.

Hartelijke Groeten, van een Thuisonderwijs mama [Geef de naam van de afzender op]