

Beste,

Ondanks dat wij als jonge ouders momenteel al met een been in het schoolstelsel staan schrijf ik toch deze brief om mijn stem te laten horen. Als moeder van een speciale dame van vier jaar en een baby van 8 maanden ben ik zeer bewust van de verschillende mogelijkheden tot onderwijs die er in Nederland mogelijk zijn. Mijn partner en ik hebben bewust de keuze gemaakt om naar Oost Nederland te verhuizen, juist omdat hier een grote schare thuisonderwijs ouders huist. Deze vorm van educatie kunnen bieden is een groot goed wat zeker gekoesterd zou moeten blijven. De keuze houden om hiervoor te kunnen kiezen en niet verplicht te worden het kind naar een school te moeten brengen is mijns inzien iets zeer belangrijks.

Voor ons persoonlijk is de vrijheid die keuze te kunnen maken van belang om te onderzoeken of onderwijs hier in ons dorp past bij onze dochter, of dat zij meer gebaat zou zijn om zichzelf te kunnen ontwikkelen lerend aan het leven wat wij bieden op de boerderij, in samenspel met andere gelijkgestemde kinderen en hun gedreven ouders die samenspannen om een krachtig vangnet te vormen.

Het aan banden leggen (want zo interpreteren wij dit wetsvoorstel) van de vorm die de huidige thuisonderwijs wet nu kent zou de hele positieve kracht die thuisonderwijs kan bieden, ontkrachten. Juist de vrijheid om het kind te volgen en te laten opbloeien binnen de eigen grenzen, op eigen tempo en vanuit eigen potentie is nodig om dit te laten slagen. Met name bij kinderen die niet passen binnen het onderwijs wat op scholen geboden wordt.

Ik hoop dan ook van harte dat er geluisterd mag worden naar de vele stemmen die klinken om het thuisonderwijs vrij te houden en vertrouwen te mogen blijven krijgen als ouders om dit zo vorm te kunnen geven.

Met vriendelijke groeten,

Suze en Michiel.