

Thuisonderwijs is voor ons een levensstijl. Een manier om het leven zo vorm te geven dat leren leven is en leven leren. Wij zijn ooit met TO begonnen omdat we zagen dat onze oudste niet klaar was voor school. Daarnaast had ik moeite om mijn kind in een meetsysteem te plaatsen. Mijn kind is goed zoals hij is. Nu heeft onze oudste veel tijd nodig gehad om te rijpen. Hij begon pas met lezen toen hij 12 jaar oud was. Gelukkig is er een Amerikaans wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat het bij jongens beter is dat ze zo laat mogelijk leren lezen (<https://www.moorehomeschooling.com/about/formula>) Het bijzondere was ook dat hij meteen begrijpend leerde lezen en dat er na een jaar geen verschil meer was met leeftijdsgenoten. Ik vergelijk dat altijd met leren zwemmen; je hebt van die kleintjes van 4 die daar heel veel moeite mee hebben en een 8 jarige kan zijn diploma in een maand halen. Simpelweg omdat hij ouder is en makkelijker leert. Hij is nu 17 jaar en floreert! Hij geeft 5 uur per week judoles, werkt deze zomer bij een buitensportorganisatie (als instructeur), is bezig met zijn rijbewijs en we zijn aan het kijken naar vervolgonderwijs. Onze dochter van 15 is nu bezig om haar eigen bedrijf op te zetten. Ze danst en speelt veel toneel, gaat komend jaar auditie doen bij een toneelschool. Daarnaast is ze is dagelijks met haar eigen hond bezig, die ze ook zelf heeft getraind.

Met het nieuwe voorstel is er geen enkele ruimte om op deze manier groot te worden. Een waardevolle manier om jezelf te ontwikkelen gaat verloren! Tot slot ben ik geschokt dat er naar vrijwel geen enkel voorstel van de NVvTO is geluisterd! Daar is behoorlijk wat misgegaan.

Reactie van mijn dochter Zonne Broekman (15 jaar)

Ik wil de mogelijkheid hebben om mijn kinderen ooit ook thuisonderwijs te geven op dezelfde manier als ik thuisonderwijs krijg, dus zonder al die regels.

Ik heb behoefte aan de vrijheid van thuisonderwijs, om te leren op mijn eigen tempo met meer tijd voor de dingen die voor mij belangrijk zijn, omdat dat goed bij mij past.

Het is een andere manier van leren, voor mij werkt dat goed, misschien niet voor iedereen maar de optie moet er zijn.

Leren van het leven gaat veel sneller dan tegen je zin in iets uit een boek te leren of om dingen in je hoofd te stampen, waar je niet in geïnteresseerd bent, voor een test.