

As a homeschool-dad I couldn't be more disappointed in this law proposal. My native language is Spanish and I speak that at home with my children. Their first language is Dutch, since my wife speaks that with them and also because they are growing up here. But I don't see any reason why I shouldn't be teaching them in Spanish.

Furthermore, I don't see how many of the rules you are proposing are in the best interest of the child:

- The child being present at a stressful conversation with a Leerplichtambtenaar?
- Unplanned visits to the home?
- Just one parent teaching and no other experts involved?
- The teaching taking place mostly at home?

I really hope you will reconsider this law proposal. The best option is to start all over, after having considered some good amount of input from the different thuisonderwijs-verenigingen.

Adding:

My 11-year old son's reaction:

Beste lezer, ik wil vandaag reageren op het nieuwe thuisonderwijs wetsvoorstel en eerlijk mijn mening uiten over deze nieuwe wet.

Ik vind dat de wet van dat kinderen vooral Nederlands moeten praten met hun ouders niet kunnen. Ik vind dat kinderen zelf mogen weten welke taal hij of zij spreekt met hun ouders. Ik spreek namelijk alleen Spaans met mijn vader en alleen Nederlands met mijn moeder en mijn vader en moeder spreken weer Engels tegen elkaar, daarom spreek ik al deze talen vrijwel vloeiend, en dat is toch juist goed? En zoals ik al zei: vind ik dat kinderen te allen tijde zelf mogen weten welke taal ze spreken. Maar ik vind wel dat kinderen zich goed verstaanbaar moeten kunnen maken en dat ze verplicht Nederlands moeten leren, als ze hier echt blijven wonen.

Ik vind dat reizen juist goed is voor het onderwijs. Ervaring kun je niet van thuis zitten halen, en hoe moeten kinderen beter andere culturen leren dan op reis gaan en het zelf te ontdekken? En natuur in andere landen is ook belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld de naaldbossen in Noorwegen, de bergen in Zwitserland en de wijngaarden in Frankrijk gezien. En reizen zorgt voor mooie momenten en herinneringen met je familie, wat nog wel het belangrijkste is.

Ook vind ik de gesprekken van de inspecteurs prima als je 12 bent maar kinderen onder de 5 zeggen de raarste dingen."Op school is er allemaal speelgoed" kunnen de inspecteurs zeggen en dan floept de zin "ik wil naar school" er natuurlijk meteen uit. Waarop het natuurlijk meteen 1-0 is voor de inspecteurs.

En dat de inspecteurs zomaar je huis mogen binnenvallen vind ik niet kunnen. Dit mag alleen de politie met toestemming van de rechter als ze je serieus verdenken van misdaad, en niet een inspecteur die komt kijken hoe het hier allemaal is en zo. Je huis is de enige plek op de wereld waar je een beetje prive hebt. En dan komen inspecteurs binnen wanneer ze maar willen.

Ik krijg al 7 jaar thuisonderwijs en leer op z'n minst net zoveel als de kinderen van mijn leeftijd die op school zitten.