

Reactie voorstel WRS.

Het bestrijden van mensenhandel en gedwongen prostitutie is een van de doelen van dit wetsvoorstel en dat is zonder meer een goed streven. Niemand wil mensenhandel en dwangarbeid. Het punt is dat dit allebei al strafbare feiten zijn en daarom zie ik de noodzaak niet in om een wet in te voeren die zaken verbiedt die al verboden zijn.

Daarnaast is de manier waarop het wetsvoorstel dit inricht naar mijn mening niet zinvol en erger nog, het is niet in het belang van de vele sekswerkers die hun werk uit vrije wil doen.

* Door hen te verplichten zich te laten registreren wordt hun privacy ernstig in gevaar gebracht.

* Zij moeten een vergunning aanvragen en in een persoonlijk gesprek met een ambtenaar wordt dan besloten of zij/hij voldoende weerbaar is en dit werk echt wil gaan doen. Wie stelt hiervoor de criteria op? Wie traint die ambtenaren? Bovendien liggen willekeur en persoonlijke visies op de loer.

* De klant kan door middel van het checken van de inschrijving controleren of de sekswerker vergund en geregistreerd werkt. Dat is niet verplicht, maar laat hij dit na en de sekswerker blijkt niet geregistreerd, dan wordt de klant beboet en flink ook. Dit legt naar mijn mening de verantwoordelijkheid onterecht bij de klant, maar bovendien kan een kind zien dat het systeem niet waterdicht is. Immers; de klant kan alleen zien of het opgegeven vergunningsnummer geregistreerd is, maar vanwege de privacy van de sekswerker (nu ineens wel) worden er geen persoonsgegevens getoond. De klant kan dus niet weten of degene die tegenover hem staat wel echt bij de registratie hoort.

* Mensenhandelaren gaan zich echt niets aantrekken van deze wet.

Kortom, het wetsvoorstel WRS is in mijn ogen een onnodig en slecht bedacht gedrocht dat zo snel mogelijk van tafel dient te worden geveegd. Het houdt geen rekening met de belangen van de vele vrouwen en mannen die hun overigens legale beroep uit vrije wil en soms zelfs met plezier uitoefenen.

Het feit dat ook de al eerder afgeschoten anti-pooierwet zijn kopje weer opsteekt doet de deur dicht.

Als alle partijen die profiteren van geld verdiend met sekswerk strafbaar worden gesteld, dan draag ik hierbij de belastingdienst voor. Ik vind belasting betalen niet erg, het hoort erbij in onze verzorgingsmaatschappij, maar dan wil ik wel dezelfde rechten als alle andere belastingbetalers en dus niet een verplichte registratie of vergunning voor mijn, nogmaals, volkomen legale beroep.

Tot slot moet mij van het hart dat dit wetsvoorstel naar mijn mening een knieval is naar de christelijke partijen in de regering. De morele superioriteit druipt ervan af.

Sekswerkers hoeven niet gered te worden! Zij zijn het meest gebaat bij volledige decriminalisering van hun werk. En de slachtoffers van mensenhandel dan? Jazeker, die moeten gered worden maar dat zijn slachtoffers van mensenhandel; een praktijk die zoals gezegd al strafbaar is. In plaats van heldhaftig vrouwen te willen redden zou men er goed aan doen om ook eens aandacht te besteden aan de omstandigheden van illegale bouwvakkers, aspergeplukkers, bollenpellers, Chinese koks etc etc.

Hoogachtend,
Angela, Haarlem.