

Ik ben bang

Er ligt een wetsvoorstel om een landelijke vergunningsplicht in te voeren voor sekswerkers. Sekswerkers zonder vergunning worden illegale prostituees genoemd en riskeren een boete van maar liefst €20.000,-.

Ik stoor mij aan de term "illegale prostitutie". Prostitutie was al legaal in Nederland in 1811. Tijdens de Franse bezetting heeft Napoleon bordelen gelegaliseerd omdat zijn leger te lijden had onder geslachtsziektes en zo konden er medische controles uitgevoerd worden. Dat veranderde een eeuw later in 1911 met de invoering van het bordeelverbod. Vanaf 1911 dus waren prostituees legaal maar de bordelen illegaal.

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 is het precies andersom: nu zijn de bordelen legaal en alle prostituees die niet in bordelen werken, zijn illegaal.

Ook ik ben zo'n illegale prostituee. Ik kies hiervoor want ik graag mijn eigen prijzen, werktijden en klanten bepalen. Ik sta bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als zzp-er en ik betaal belasting net als iedere andere brave burger. Maar tóch ben ik zo'n illegale prostituee.

Ikzelf noem het liever onvergund omdat veel mensen bij illegale prostitutie een negatief beeld hebben, terwijl het feitelijk alleen iets administratiefs is, namelijk het niet in bezit hebben van een speciale werkvergunning voor sekswerkers.

Er kunnen verschillende redenen spelen om geen sekswerkvergunning aan te willen of kunnen vragen zoals: onbekendheid met de procedure, niet geregistreerd willen staan vanwege het stigma, angst voor privacy schendingen, het risico op datalekken of niet uit een EU-land afkomstig zijn.

Sekswerkers bedienen heel veel mannen en de meeste klanten zijn leuke en aardige kerels. maar af en toe kan er wel eens een rotzak tussen zitten. Rotzakken zullen speciaal op zoek gaan naar sekswerkers die geen sekswerkvergunning hebben. Deze sekswerkers zullen geen aangifte doen als ze beroofd of verkracht worden, bang om een dwangbevel van €20.000,- opgelegd te krijgen. Rotzakken weten dit maar al te goed. Geef hun niet die kans! Mijn vrees dat meer sekswerkers meer geweld gaan meemaken als dit wetsvoorstel erdoorheen komt!

Een hoer wordt gezien als het laagste van het laagste, en verdient geen respect maar minachting en vernedering en is daarom vaak het doelwit van "gerechtvaardigd" geweld. Stigma op sekswerkers maakt dat geweld jegens sekswerkers acceptabel wordt gevonden en zorgt ervoor dat het geweld toeneemt. Sekswerkers illegaal maken, draagt bij aan dit stigma. Het wordt er voor sekswerkers, en voor iederéén die zich niet houdt aan de opgelegde seksuele moraal, gevaarlijker op!

Ik vraag u om de rechten van sekswerkers te steunen. Sekswerk is een legaal beroep. Als u écht het risico op geweld wil verminderen, creëer dan geen apart illegaal en onzichtbaar circuit. De politie zou niet onze vijand moeten zijn, maar een vriend waar we naar toe kunnen als we hulp nodig hebben!

Mischa

www.wildthing.sex