

Amsterdam, 15 December 2019

Geachte staatssecretaris Broekers-Knol,

Met veel aandacht heb ik het langverwachte wetsvoorstel regulering sekswerk doorgenomen. Ik weet hoe hard en lang eraan gewerkt is, en ik weet hoe groot de wens is om mensenhandel en misstanden binnen de prostitutie te bestrijden. Dat lijkt me ook een heel belangrijk en relevant streven.

Over de manier waarop, blijken we echter nogal van mening te verschillen. U stelt in het kort voor, om - met het doel mensenhandel en misstanden binnen de prostitutie tegen te gaan - alle sekswerkers te verplichten zich te laten registreren; mensen die ongeregistreerde sekswerkers ondersteunen te bestraffen, én de leeftijd dat mensen sekswerk mogen doen van 18 naar 21 jaar te verschuiven. Nu is mijn vraag, hoe gaat dit mensenhandel dan tegen? En hoe gaat dit misstanden in de prostitutiebranche tegen?

Mensenhandel is toch al strafbaar? Waarom moeten alle sekswerkers in een landelijk register komen na een - in mijn ogen extreem stigmatiserend voorstel - testgesprek met een ambtenaar die besluit of iemand wel of niet geschikt is om sekswerk te doen? Moeten binnenkort alle beroepsgroepen eerst op gesprek komen bij een ambtenaar die zegt of ze wel of niet geschikt zijn voor hun baan?

Oké dan zijn er dus sommige geregistreerde sekswerkers die 'goedgekeurd' zijn voor het beroep. Wat gaat de rest dan doen? De mensen die afgekeurd worden? De mensen die wel sekswerk willen doen maar niet in een landelijk register durven in verband met de angst dat hun gestigmatiseerde beroep uitkomt? Ik zou het ook niet durven hoor. De mensen die dit een paar keer per jaar voor de extra doen om rond te komen? De mensen die van land naar land trekken om sekswerk te doen? Gaan die dan in plaats van sekswerk te doen achter de kassa werken? Waarschijnlijk niet. Wat gebeurt er dan met deze mensen? Deze mensen zullen waarschijnlijk in het illegale circuit gaan werken. Want laten we het eens zijn dat het illegale circuit nog steeds zal bestaan, en dat het daar waarschijnlijk enkel drukker zal worden. En die mensenhandelslachtoffers? Die onvrijwillige mensen die worden gedwongen? Gaan die een vergunning aanvragen? Zodat ze in het gesprekje met de ambtenaar 'betrap en gered' zullen worden? Nee die blijven waarschijnlijk in het illegale circuit. En dat gaat zich dan mengen met de andere mensen die geen vergunning krijgen of willen aanvragen. Het wordt daar vast heel druk, en dingen gaan door elkaar lopen. En er zal nog minder zicht zijn. En al die mensen, wat als er iets met ze gebeurt? Ze worden ziek, ze worden verkracht, mishandelend, beroofd. Kunnen ze dan naar de dokter? Nee. Kunnen ze naar de politie? Nee. Ze hebben immers geen vergunning, en als ze betrap worden kunnen ze tot 20.000 euro boete krijgen. Ik zou ook niet gaan.

Ik denk dus niet - en onderzoek ondersteund deze gedachte - dat dit wetsvoorstel mensenhandel óf misstanden in de prostitutiebranche zal verminderen. Enkel denk ik dat hierdoor heel veel mensen in het illegale circuit zullen verdwijnen, waar ze veel kwetsbaarder zijn. En mensenhandel gewoon nog blijft bestaan, ook in het illegale circuit. Wat ik ook denk is dat - indien alle mensen in het illegale circuit moeten worden opgepakt - de politie het heel erg druk gaat krijgen. Ik hoorde dat ze het daar al heel druk hadden? Nou, dat wordt dan ook nog eens extra lastig.

Maar wat werkt wel? In Nieuw-Zeeland hebben ze sekswerk gedecriminaliseerd. In Nieuw-Zeeland wordt er samengewerkt met de sekswerkers. Daar wordt stevig geïnvesteerd in de emancipatie van de sekswerk gemeenschap. Daar werken de overheid, de politie en de sekswerkgemeenschap samen. Misstanden in de sekswerkgemeenschap nemen hierdoor af. Immers, sekswerkers durven naar de politie te gaan, spreken zich uit en kennen hun rechten. En mensenhandel? Mensenhandel is mensenhandel, daar wordt op gejaagd door de overheid, en door de politie, samen met sekswerkers. Maak sekswerkers bondgenoot in de strijd tegen misstanden én mensenhandel. Waarom zou je deze mensen - die al zo gestigmatiseerd worden - nog verder van je verwijderen door zo'n repressief beleid in te voeren? De illusie van controle is verleidelijk - maar zoals onderzoek uitwijst - het is een illusie. Sekswerkers weten de ins en outs. Sekswerkers hebben de toegang en de kennis. Gebruik deze kennis. Investeer in deze samenwerking. Investeer in hun emancipatie.

Met vriendelijke groet,  
Simone Temming