

Laten wij ons niet achter de dijken opsluiten

Beste,

Onze ervaring met het draagmoederschap in de USA is als volgt.

Het bemiddelingsbureau, de betrokken advocaat voor de draagmoeder, de huisarts, de ivf kliniek en het ziekenhuis waar de draagmoeder is bevallen werken allen op een dusdanig professionele wijze die geheel in het belang is van de draagmoeder en kind.

Het legale aspect van draagmoederschap in de USA heeft geleid tot een zeer professionele wijze van handelen van alle bovenstaande partijen in het belang van draagmoeder en kind. Vanuit alle bovenstaande partijen heeft de draagmoeder alle nodige bescherming en begeleiding ontvangen die zij nodig heeft om comfortabel de zwangerschap te doorlopen.

De regelgeving in de USA, verzekeringen en medische zorg zijn van een dusdanig hoog niveau dat er uitstekend een samenwerking tussen NL en de USA kan plaatsvinden voor draagmoederschap.

Geen wensouders kiezen voor deze route omdat men wil kiezen hoe men ouders wil worden. Het is de enige optie die nog over is. Het verdriet en trauma is niet te bevatten als men niet zelf in de schoenen van wensouders heeft gestaan in de jaren voorafgaand aan het draagmoederschap.

In Nederland bleek het niet mogelijk om onze droom te realiseren en na het draagmoederschap in de USA leven wij nu in Nederland vol vreugde, geluk en liefde samen.

En een groot deel van deze vreugde, geluk en liefde komt voort uit het feit dat zowel Nederland als de USA samen ons de mogelijkheid hebben gegeven om legaal onze ouderschapsdroom in vervulling te laten gaan.

Het zal voor toekomstige wensouders een feitelijk drama zijn als men niet gebruik kan maken van de juridische en medische samenwerking tussen beide landen.

Laten wij ons niet wederom achter de dijken opsluiten in de veronderstelling dat wat men in de USA heeft opgebouwd in al die jaren nu door ons in Nederland snel makkelijk beter gedaan kan worden.

Alle betrokken mensen bij ons draagmoederschap in NL en de USA waren zeer goed zelf in staat in het belang van draagmoeder en kind te werken zonder dat de wetgever hun hand vasthield.

Tevens herken ik ons op geen enkele wijze in de term 'gekocht' of andere zulke krachtstermen die wellicht voor politieke redenen worden gebruikt.

Ik spreek dan ook de vurig de wens uit dat wensouders in de juiste landen op een Nederlands niveau hun wens in vervullen kunnen laten gaan in de toekomst met respect voor draagmoeder en kind.

Met vriendelijke groet,

Gelukkige ouders