

Met grote stappen en zijn vacht wapperend in de wind, rent Karel over de vlakte. Zijn tong hangt half uit zijn bek en zijn ogen staan groot van volle opwindning. Als 12 maande oude hond is hij door een redding organisatie naar Nederland gehaald. En sinds dien leeft hij met volle teugen zijn dagen door bij zijn nieuwe baasje.

Zijn baasje ziet en merkt hoe veel hij geniet van al die vrijheid, vrijheid die hij niet had in zijn oude thuisland. Hij is gelukkig en gezond, hij doet wat hij het liefste wil, Vrij zijn!

Het baasje heeft alleen 1 optakel met geweldige sociale en blijde Karel. Karel is namelijk geobsedeerd door vogels, zo erg dat hij over sloten springt/ over meren zwemt en wegen oversteekt om er achter aan te gaan. Zodra hij een vogel ziet is Karel ontoereikbaar, hij ziet en hoort haar niet meer.

Dit brengt natuurlijk gevaarlijke situaties met zich mee. Meerdere malen rent hij weg achter een vogel aan en heeft niet door dat hij zijn baasje uit het oog verliest, tot het te laat is. Nadat hij bij een uitlaatservice is weggelopen en bijna wordt overreden nadat hij een weg oversteekt achter een vogel aan is het voor de baas de maat vol. Dit moet anders!

Menig trainer en hulp heeft ze geprobeerd samen met Karel, maar zijn prooidrift is zo sterk dat zelfs het lekkerste stuk vlees hem niet doet terug komen bij het zien van een vogel. Het enigste advies die zij toen kreeg was om Karel voor de rest van zijn leven nooit meer los te laten.

Nooit meer rennen.

Nooit meer vrij spelen met andere honden.

Nooit meer met zijn lage poten en wapperende vacht genieten van de windt in zijn oren als hij met volle teugen door het park rent.

Nooit meer vrij zijn..

Vrij zijn, dat gene kunnen doen wat de hond het gelukkigst maakt in de hele wereld is zo belangrijk voor de welzijn van de hond. Zowel geestelijk als lichamelijk.

Toch hebben we voor Karel en zijn baasje de oplossing gevonden. Door middel van de e-collar hebben we een onzichtbare lijn gecreëerd tussen Karel en zijn baas.

We hebben Karel aangeleerd om in zijn drift wanneer hij zijn baas niet meer hoort of ziet/ wel te kunnen voelen. Op lage levels van een moderne e-collar voelt Karel wanneer zijn baasje met hem wil communiceren. Zo is het ons gelukt om hem bij het zien van een vogel Karel uit zijn hoge driften te halen en terug te komen naar de baas, waar hij dan ook nog is hoog voor beloond wordt door middel van voer (eenmaal uit de hoge drift neemt hij namelijk wel weer eten aan) en de grootste beloning voor hem natuurlijk zijn totale vrijheid.

-----

Dit is maar een van de vele verhalen die ik kan delen omtrent het werken met de halsbanden. Elke dag zie ik wat voor liefde en vrijheid wij de honden geven door samen met de baas deze vorm van communicatie aan te leren in onze trainingen.

Als er iets humaner is in deze wereld van honden training dan is het wel om zo veel mogelijk te zoeken naar welke methode zal passen bij de hond en zijn baas.

Its like Rocket science, you have to adjust it constantly to get to your goal. Dit geldt zeker ook voor hondentraining. Ons doel is om honden de vrijheid te geven om hond te zijn, en de baas de middelen om mee te genieten van deze vrijheid op een verantwoorde en humane manier.

Want als jij zou moeten kiezen tussen vrijheid met een e-collar of nooit meer vrij zijn met in het ergste geval euthanasie omdat andere methodes niet werken, wat zou jij dan kiezen?

Wij zijn tegen een totaal verbod op de e-collar/ wat wij willen is het reguleren van de vrije verkoop van deze halsbanden.

Wij verkopen deze banden nooit los/ deze zijn alleen bij ons te verkrijgen in combinatie met een totale training van baas en hond. Zo weten wij zeker dat de baas weet hoe ze dit middel kunnen inzetten om te kunnen training met hun hond.

Wij zijn voor de vrijheid voor onze hond, vrijheid op een humane en veilige manier voor de hond en de samenleving.