

Het voortbestaan van onze "lokale" winkel, (alles voor het buitenleven) die er in de omgeving niet meer zijn. Sinds enige jaren wordt ook onze winkel "bedreigt" door afnemende klandizie, wegens o.a. het winkelen online. Hierin hebben we trachten mee te doen, door het opzetten/ investeren van een eigen webshop. In de praktijk blijkt dit een moeilijke en zeer dure opgave te zijn, om mee te kunnen concurreren tegen "grote winkelketens" die massa it-ers in dienst hebben.

Hierdoor hebben wij 3 jaar geleden het besluit genomen, na het wegvallen van het verkooppunt in Ankeveen om te investeren in een vuurwerkverkooppunt.

We hebben met medewerking/ toestemming/ overleg met de gemeente Wijdmeren een voorziening gebouwd, die volledig is voorzien van alle nodige veiligheidseisen volgens het Vuurwerkbesluit. Elk jaar zijn er hierdoor aanzienlijke kosten van deze voorziening voor onderhoud en keuring. Uiteindelijk is dit een investering geworden van ruim € 50.000,-

Het tweede jaar verkoop/omzet is, door de Corona-pandemie en daardoor 't landelijke vuurwerkverbod, € 0,- geweest.

en nu het derde jaar zal dit weer € 0,- zijn. Hierdoor is de investering verre van terug verdiend, sterker nog ... we zitten nog meer in de schulden.

De 4500,- die we zullen gaan ontvangen kunnen we net het jaarlijkse onderhoud en keuring van betalen, maar we hebben ook een twee weken durende reclame campagne, die wij niet konden annuleren, daar zijn de kosten ook ruim 2500,- Dan de folders die al gedrukt waren en dan nog te bedenken, de schade die we oplopen, doordat er mensen bij ons in de winkel komen, die onze winkel niet kennen, maar vanwege het vuurwerk bij ons terecht komen en dan zien wat wij verder verkopen. (wij zitten in een buitengebied). De 6% van de inkoop (2019 was ons eerste verkoopjaar en was dus ook verre van representatief) is dan ook nog verre van een doekje voor het bloeden

De levensvatbaarheid van ons bedrijf is hierdoor dus eigenlijk verder gedaald. Het zou kunnen betekenen dat het familiebedrijf, zoals die al vanaf 1976 in de Horstermeerpolder gevestigd is mede hierdoor niet zou kunnen overleven.

Momenteel zijn we in de hele maatschappij alleen maar bezig met verbieden en "pamperen".

Verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen is niet meer van deze tijd, zowel niet door de ouders, als niet door de overheid.

Als je iets verbied, dan gebeurt het ook gewoon niet... zou je denken. Het eeuwenoude natuurlijke gedrag is, dat als je verantwoordelijkheid weg haalt, het juist een uitdaging is om datgene te doen wat verboden is. Dingen die mogen, zijn lang zo leuk niet namelijk, als de dingen die verboden zijn en die je dan dus stiekem doet...

Laat het illegale vuurwerk onder de wapenwet vallen en het "gewone" legale consumentenvuurwerk (met voldoende voorlichting op scholen en Social Media; zie de filmpjes van Tim COronel samen met Vuurwerk Check op You Tube) gewoon doorgaan!