

Ik heb hier héél veel moeite mee. En niet omdat ik niet begrijp dat zelfs legaal NLs vuurwerk in verkeerde handen voor problemen kán zorgen. Ik heb moeite met wederom een gebrek aan visie van onze politici én een gebrek aan kennis over het waaróm mensen graag vuurwerk afsteken. En dat is niet om een ander, mens of dier, schade te berokkenen, maar om de kick van het afsteken (en hiermee letterlijk de negativiteit van afgelopen jaar weg te schieten) en het genieten van het mooie siervuurwerk met al zijn kleur en vormen. Ik steek zelfs al vanaf mijn tiende vuurwerk af en het soort excessen waar de media jaar in jaar uit de nadruk op legt ben ik zelden tegengekomen. Wel zie ik jonge binkies met levensgevaarlijk illegaal vuurwerk in de weer waardoor levensgevaarlijke situaties ontstaan voor bijvoorbeeld wandelaars en/of hondenbezitters. Maar is dit de schuld van het vuurwerk, of is dit gedrag het zoveelste symptoom van een verruwende maatschappij? Ik neig naar het laatste.

Dan nu de beleidsmatige en economische redenen waarom dit een slecht idee is:

1) Vuurwerk beter op EU niveau reguleren en niet de NL vuurwerkbranche de nek omdraaien:

We jagen mensen richting illegaal vuurwerk. En dan heb ik het over zwaar Oost Europees vuurwerk (de Cobra bijvoorbeeld) en niet over Belgisch of Duits vuurwerk (dit is niet zwaarder dan in NL met een max 500 grams vulling). De afgelopen twee jaar hebben we allemaal gehoord en gezien wat dit betekent. Wees eerlijk, die onnoemelijk zware klappen met zware geluidsoverlast en schade voor mens en dier, is géén legaal NL vuurwerk maar wel sterk in opkomst sinds we de afgelopen jaren een tijdelijk verbod hadden. Dat komt omdat die troep gewoon via postorder of door vervoer over de grens (bijvoorbeeld op terugweg van vakantie) binnenkomt. Waaróm dit niet op EU niveau aanpakken en dáár afspraken maken over maximale lading van vuurwerk ipv middels symboolpolitiek een gezonde en welwillende NLse vuurwerkbranche de nek om te draaien en zwaar en gevaarlijk vuurwerk indirect te stimuleren!?

2) Niet te handhaven: In NL hebben we er een handje van zaken te reguleren zonder handhaving. Dan heeft het véél minder zin. Afgelopen jaarwisseling was daar een voorbeeld van.

3) De druk op de zorg is, sinds het verbieden van vuurpijlen en single shots 3 jaar geleden, een véél zwakker argument geworden. Voor de duidelijkheid, ik ben ook voor dit deelverbod want vuurpijlen en single shots in handen van kids is gewoon gevaarlijk (al heb ik er zelf Als jochie nooit een ongeluk mee gehad).