

Niet eens met de stelling tot een verbod op consumentenvuurwerk.

De afgelopen twee jaar is er een verbod op verkoop en afsteken geweest in Nederland, We hebben kunnen zien waar dat toe geleid heeft.

Als Nederlanders het legale vuurwerk niet in Nederland kunnen kopen dan wordt het in de omliggende landen gekocht, we zijn immers één Europa, open grenzen, vrij verkeer van handel etc. Of er wordt uitgeweken naar het illegale circuit waar zwaar professioneel vuurwerk door criminelen wordt aangeboden en simpelweg via webshops per post wordt verstuurd.

Het gros van de bevolking accepteert het verbod nu nog in het kader van de Corona maatregelen en de zorg.

We hebben dit jaar al kunnen zien dat de bereidheid om te gehoorzamen minder was dan in 2020.

Het is een illusie om te denken dat een totaal verbod de overlast, schade en letsel gaat oplossen.

Dit is een mentaliteitsprobleem geen vuurwerk probleem.

Milieu:

Het argument om vuurwerk te verbieden vanwege milieu, Co2 uitstoot en fijnstof kan per direct van tafel geveegd worden. Hier zijn al boekwerken over geschreven. De schadelijke uitstoot van € 80.000.000,- aan vuurwerk staat gelijk aan met z'n allen weer eens een avond in de file staan. Discussie gesloten.

Vernielingen:

Vernielingen door legaal consumenten vuurwerk is wederom een item dat uitvoerig is bewezen niet mogelijk te zijn.

Men verwacht dit met het zware illegale vuurwerk. Door het legale vuurwerk te verbieden ga je dit probleem dus ook niet oplossen.

Overlast:

Het regent al klachten bij het meldpunt vuurwerkoverlast lang voordat de vuurwerk verkoopdagen überhaupt zijn begonnen. Daar gaan we dus weer.. illegaal vuurwerk! Dit zal ook blijven met een totaalverbod want de mensen die dit nu doen die stoppen er echt niet mee.

Het is niet leuk als je huisdier van slag raakt door vuurwerk, maar je kunt daar als eigenaar ook iets aan doen door bijvoorbeeld op de dagen rond oud en nieuw kalmerende middelen te geven. Het is slechts 1 dag per jaar mensen, er is overal overlast te vinden als je om je heen kijkt.

buren, brommers, auto's, kerkklokken, vliegtuigen, blaffende honden.. straks zijn we een klaag samenleving waar al het leuke dreigt te verdwijnen. Ik zeg bewust 1 dag per jaar want formeel mag consumentenvuurwerk enkel op 31 december worden afgestoken van 18.00 uur tot 02.00 uur. Dat de bevolking dit negeert is een mentaliteitsprobleem. Net als te hard rijden etc etc

Letsel:

Aan alles wat we doen kleeft een risico, dus ook aan consumenten vuurwerk afsteken of er als toeschouwer te dicht bij staan.

Ieder slachtoffer is er één te veel, maar de harde waarheid is dat als je het procentueel bekijkt de slachtoffers van legaal consumenten vuurwerk te verwaarlozen zijn vergeleken met heel veel andere dagelijkse ongevallen die we kennelijk wel bereid zijn om als normaal te accepteren.

De stelling zou moeten zijn, Moet het kabinet meer geld beschikbaar stellen om illegaal vuurwerk en handelaren op te sporen, criminaliteit aan te pakken, en meer te handhaven.