

Reactie op internetconsultatie: Permanent Vuurwerkverbod

Een (zeer) slechte zaak.

De vuurwerkliefhebbers zijn nu al 2 seizoenen aan het lijntje gehouden door corona als excuus te gebruiken. Bovendien had het OMT en Ernst Kuipers geen bezwaar tegen het vuurwerk. Het zou de spoedeisende hulpposten niet meer belasten dan een gebruikelijk weekend.

Terwijl er een afsteekverbod was heeft de Nederlander in grote getale laten zien dat wij Nederlanders liefhebbers van vuurwerk zijn. Er werd als vanouds vuurwerk afgestoken echter dit kwam allemaal via de illegale kanalen ons land binnen. Laten we het dan nog niet hebben over het de opslag van dit vaak zeer zware illegale spul. Vaak ligt dit onder het bed, tuinhuisjes of slaapkamers midden in een woonwijk. Daarmee heeft de overheid naar mijn inziens een gevaar gecreeerd voor de omgeving. De overheid weet dat Nederland gek is op vuurwerk. De overheid weet ook dat handhaving zeer moeilijk is.

Daarom de afgelopen jaarwisseling ook veel meer slachtoffers dan gebruikelijk door alle illegale troep. En nu wil men een permanent verbod. Gaat dit iets oplossen. Helemaal niets. Het probleem wordt alleen maar groter omdat de illegale markt nog meer tot bloei gaat komen dan de afgelopen 2 seizoenen, want de Nederland wil vuurwerk tijdens jaarwisseling en dat zelf afsteken. Dat is een traditie en die moet in ere blijven.

Van waar de hetze tegen het vuurwerk? De media doet er driftig aan mee door allerlei polls te organiseren. Bent u voor of tegen een vuurwerkverbod? Deze vragen worden vaak gesteld aan dezelfde gelijk gezinde doelgroep (max 1000 - 2000 vaste geenqueterden) Daarom is ook altijd die uitslag hetzelfde van wat vindt Nederland? Nee dat is niet wat vind Nederland maar wat vind de media!

Als er dan toch een verbod moet komen, waar ik faliekant op tegen ben, waarom is er dan nog geen verbod op Lachgas welk elk weekend ernstige tot dodelijk slachtoffers vallen? Nee dan hoor je Groenlinks, want lachgas gebruikers dan zijn hun achterban. O ja, als er dan toch een verbod moet komen, dan ook maar meteen een verbod op de verkoop van sigaretten. Moet je kijken wat dat allemaal voor kosten en ellende met zich mee brengt! Of niet soms? Nee maar dat is wel maatschappelijke geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor drank en drugs. Moet je kijken wat voor prijskaartje en ellende dat met zich meebrengt? En dan 1 avondje vuurwerk afsteken dat is maatschappelijk niet verantwoord? Schei toch uit! Volstrekke willekeur is dit. En moet je kijken wat een voetbalweekend allemaal niet mag kosten in Nederland, hoeveel inzet en zorg dat kost?

Nog even terugkomend op het schaatsseizoen van februari 2020. Midden in de coronagolf. 40.000 slachtoffers, een gipspolikliniek werd geopend in Harderwijk. Dat kon allemaal wel! Geen Rutte, De Jonge of Grapperhaus, of het OMT op TV met de oproep blijf thuis en anders dikke boete!! Nee dat kan allemaal wel!

Als het vuurwerk verboden wordt, dan wordt de ellende alleen maar groter. We hebben in de legale winkels in Nederland goed siervuurwerk liggen waarop het IL&T continue toezicht houdt op de veiligheid. Het ligt zelfs onder een vergroot glas.

Verder ben ik van mening dat het knalvuurwerk weer terug moet komen bij de winkels. De jeugd is dit jaar driftig opzoek geweest naar knallers en heeft deze ook kunnen vinden in de Cobra 6 en zelfs de Cobra 8. Levensgevaarlijk. Laat de vuurwerkhandel legaal en veilig knalvuurwerk verkopen gelijk

aan de regels in België en Duitsland. Dat haalt de angel uit de illegale handel en zorgt voor minder afgerukte ledematen en ogen.

Zorg dat CAT1-F1-Vuurwerk uitsluitend de laatste 3 dagen van het jaar gekocht kan worden in Nederland en regel dat er 1 afsteekperiode is voor al het vuurwerk dus ook CAT1-F1-vuurwerk en wel op oudjaarsdag (31-12) van 10.00 uur tot 1 jan 2.00 uur.

Daarmee bereik je dat er vanaf half november minder overlast door dit type vuurwerk is. Tevens voorkom je dat type vuurwerk zich vermengt met het illegale vuurwerk. (Onder vermengen bedoel ik dat iemand in de rechter jaszak CAT1 F1 vuurwerk heeft en in de linker jaszak illegaal vuurwerk). Als bijvoorbeeld op 1 dec een melding komt van vuurwerk overlast en de politie treft op straat daadwerkelijk jeugd met vuurwerk aan, dan kunnen ze ten allen tijde optreden en worden ze niet uitgelachen.

Verder vind ik dat de vuurwerktraditie een traditie is en dat deze moet blijven. Heel veel mensen kijken hier naar uit, zie afgelopen jaarwisseling.

We hebben in Nederland veel legale winkels. Deze geven al voorlichting omtrent het afsteken van vuurwerk en doen er brillen en aansteekklonten bij. Als er een verbod komt dan geen voorlichting meer en verschuiving naar illegaal vuurwerk of nog zwaardere professionele alternatieven (zoals shells en klaphamers)

De overlast, schades en zware letsels worden veroorzaakt door het zware illegale vuurwerk, u heeft het zelf dit jaar in de hand gewerkt.

Een verbod op consumentenvuurwerk is geen oplossing. Dit hebben we gezien afgelopen jaarwisseling. Straf niet de vuurwerkliefhebbers, gezinnen, families, vrienden en burens die graag veilig consumentenvuurwerk willen afsteken.

Reischoppers blijven reischoppers ook zonder vuurwerk lukt hen dat wel.

Nog iets: Stel het dragen van een vuurwerkbril op oudjaarsavond buitenshuis verplicht voor iedereen, dus ook omstanders en passanten. Zorg dat deze ook bij de supermarkten te verkrijgen zijn. Zo'n bril kost nog geen € 0,50, terwijl de voorgaande dagen al genoeg geld is uitgeven aan allerlei lekkernijen, die € 0,50 per persoon is er echt nog wel. Je doet toch ook de gordel om als je in de auto stapt en bovendien de meeste Nederlanders halen toch ook een Covid-vaccin op?