

Het verbieden van vuurwerk werkt averechts.

Inleiding:

Ik heb al jaren een oog opengehouden naar hoe de vuurwerkbranche en ontwikkelingen ontplooiën. Het blijkt dat er elk jaar een heksenjacht is naar de vuurwerkfans en mensen die willen genieten van een mooie jaarwisseling. Nou zijn er een aantal mensen op tegen wat te begrijpen is.

Maar hoe gaat het verbieden van legaal vuurwerk, de illegale vuurwerkstroom verminderen?

Dat is nou net waar deze analyses naar toe lijden... Want dan blijkt dus juist de F2 categorie naar de illegale markt te lopen.

Mijn observaties dit jaar:

Zoals met de drooglegging er andere dingen zoals terpentine en spiritus werden gedestilleerd voor een andere vorm van alcohol, merk je in deze ook weer dusdanig dat wanneer een bepaalde weg geblokkeerd wordt, er wel andere wegen gebruikt worden...

En met vuurwerk is dat dus dat de partijen doorverkocht worden aan illegale handelaren, of soms wat ik zelfs nog heb gehoord, door de normale particuliere verkoper ook verkocht word aan de klant. Waar alleen de vraag: Heb je nog wat anders? Er werd gesignaleerd van kom maar ff door naar achter, waarbij je met een kofferbak vol vuurwerk alsnog in Nederland gewoon voorzien bent.

En, in alle eerlijkheid, vind ik dit TOTAAL niet gek! Want wat denk je, als jullie op het laatste moment van de voorbereidingen op verkoop, ineens plots zeggen ja het gaat door... Meeste is al binnen, en ineens een dag later de beslissing weer omgedraait wordt?! Een jaar lang opslag kost bulten met geld

Ik vind dit uiterst slecht geregeld, en in een wereld waar we nu al bijna 2 jaar met corona zitten, moet de WHO toch wel duidelijk weten dat als een mens mentaal al zo in de put zit door economische gevolgen van de pandemie, dat je niet die mens die al 2 jaar wacht, even warm mag maken met een dode mus. Je wekt gevoelens op van dat het einde van het jaar het mag, dat er EINDELIJK een lichtpuntje is aan t einde van het jaar... Waarop een dag later ineens: Nee sorry het mag toch niet.

Ik vind dit in mijn optiek irrationeel. Want een organisatie die al jaren kijkt naar ontwikkeling en kiest over de mens, die weet toch ook dat zulke valse hoop in deze situatie mentaal lijdt tot een klap?

Hoe we mogelijk alle vormen van overlast kunnen beperken:

Er is dus een methode hoe we een heel groot deel van de massa meer tevreden kunnen

houden.

Het is een complex plan, en weet niet of het dusdanig haalbaar is in Nederland, maar het opperen en meedenken met de staat, om perspectieven te bieden kan nooit mis lijkt me!

Het houdt in dat we in Nederland stook locaties creëren in Nederland, waarbij er vaste dagen worden aangesteld om vuurwerk te kunnen afsteken, testen voor mogelijke shows of dergelijke.

In overleg met boeren (gezien er ook fruit plantages, kassen en dergelijke zijn zit daar geen vee die er last van heeft) en lokale gemeentes, waar de stooklocaties gehouden worden.

Die locaties worden duidelijk gereguleerd. Door middel van handhavers van de wet, die ook komen kijken bij locatie om in de gaten te houden of regels nageleefd worden. Gezien er geen honderdtal locaties zijn zou dat per locatie vrij makkelijk te overzien zijn.

Bij die locaties worden ook een kleine opslag geplaatst, een kleine bunker die dusdanig veilig is voor opslag. (Dit zou als illegaal spul legaal gemaakt word kunnen dienen als opslag voor het vuurwerk, zodat dit niet in huizen of garageboxen ligt. F3 is namelijk in aspecten massa-explosief, dus als iedere particuliere verkoper een lokale bunker heeft om het op te slaan, zou dit nooit een catastrofaal effect kunnen hebben zoals in Enschede, desondanks er cobra's mogelijk liggen opgeslagen.)

De locaties mogen ook zwaarder vuurwerk afgestoken worden mits voldoende kennis vergaard is van de stof. Vanaf 18 of 21 jaar, mogelijk i.c.m. een cursus je kennis aanvullen zodat je op deze locatie mag afsteken.

In gradaties op te schalen, waarbij hoe meer jaar je daar afsteekt, en bijleert, hoe groter je mag afsteken. Allemaal wel op logisch beredeneerde feiten en zolang het veilig blijft

Dit zou een plek creëren voor fanaten zoals motorcross sport een racebaan heeft, en dat zou zelfs nog gecertificeerde pyrotechnici kunnen opleveren voor gemeentelijke vuurwerkshows (gezien ik gehoord had dat een show per gemeente niet haalbaar is met de hoeveelheid gecertificeerde professionals in Nederland.)

Hoe gaat een legalisatie de overlast verminderen? (normaliseer het)

Als Cobra's als voorbeeld gelegaliseerd zouden worden, zou het al minder spannend zijn.. Voor jeugd en kinderen is het vaak een dingetje om stoer te doen, erbij te horen in de groep, als je daarbij via het nieuws Cobra's gaat reclameren als handgranaten, ja wat gaat de jeugd dan denken? Hoe sterk is een handgranaat? Wat kan ik ermee opblazen?!

Dit lijd tot dusdanig veel vernieling, wat in andere landen zoals Amerika (4th of July), Polen (heel jaar door verkoop), Tsjechië (heel jaar door verkoop), Frankrijk, Spanje (las fallas), en dergelijke landen allemaal geen probleem is, maar toevallig het alleen een probleem is in het land die het een oorlogsveld noemt. Als je het aanpakt als een oorlogsveld, dan is het een oorlogsveld. Zie je het als kunst in de lucht (Italië met zijn prachtige multibreak shells, en Malta met zijn nog grotere multibreaks!), dan zou het als kunst gezien worden.

En het normaliseert een product. Als een product maar 1 keer in het jaar verkocht mag worden, leef je er helemaal naar toe, en als je dan laatste 3 dagen mag kopen, ja dan ben je al 362 dagen aan het anticiperen en opbouwen van enthousiasme, ja vind je het dan gek dat een mens ff wat op 29 december aansteekt? Daarom zou dit i.c.m. stooklocaties kunnen verholpen worden, want dan kan men op locatie een keer wat testen of bekijken voor oudjaar, op specifieke datum zonder daar mensen mee tot overlast te zijn. Elke dag toegang tot een mooie knaller? Ja dan is de spanning er ook zo af.. Is het niet stoer meer..

De mogelijke kans dat Nederland zelfs hun eigen unieke stijl kan toevoegen aan de wereldwijde traditie! (geef de mens waarnaar ie verlangt)

Nederland is tot op heden totaal niet op de kaart met vuurwerk. Italië heeft zijn unieke stijl, Malta, Indonesië, India, Thailand, Amerika, Frankrijk, Spanje, Portugal, China, Duitsland, En nog meer!

Maar waarom doet Nederland als uiterst ontwikkelt land niet mee aan de ontwikkeling van vuurwerk? Vooral nu de branche vele malen veiliger is!

We zouden in het Noorden of rond Zeeland, de plekken waar weinig mensen en veel oppervlakte is, een hele kleine locatie kunnen creëren waar de fanatiekelingen die het doen met brandende passie voor het vak, hun creatieve geest kunnen uitleven en door middel van een goede opleiding of cursus zelf ontwikkelingen kunnen gaan bedenken en kunnen innoveren in de markt waar dusdanig veel vraag naar was, is en blijft! Het blijft natuurlijk op schaal waarop het mogelijk is, niet grootschalige productie zoals in China en in de bergen, maar een heel kleinschalige hobby workshop achtige locatie.

Er is zoveel mogelijk in de wereld van vuurwerk, maar als je het gaat zien als groot gevaar, dan ben je verkeerd bezig. Het gevaar ligt in het illegaal houden van. Illegale opslagplaatsen, stoer doen van mensen, macho gedrag vertonen, mensen gaan alternatieven zoeken (klaphamer ongeluk Haaksbergen) of F1 knutselen, en waar kinderen knutselen zonder toezicht, gebeuren ERGE ongelukken.

Ik heb zelf ook zoiets mogen meemaken, waarbij ik als kind een koperbom maakte.. Ik had geen ouders die goed op me lette met wat ik deed, want ik had alle vrijheid. Dus koper dichtgeslagen met een hamer (ja zo beredeneert een kind, ik wist gelukkig dat koper niet vonkt), en toen ik hem afstak, vloog er een koper scherf langs mijn hoofd heen... Ik hoorde

de fluit langs me heen gaan en mijn haar naar achter getrokken worden. En dit had voorkomen kunnen worden als pyrotechniek gezien zou zijn als een beroep die in elk land beoefent kan worden, en niet als vergeleken word met moordwapens.

Er een plek is voor kinderen om te kijken en leren over vuurwerk, i.p.v. alles maar illegaal is en er niks over te vinden is, er niks over geleerd word etc. Voorlichten in totaliteit, niet bang maken.

Zou het niet prachtig zijn, een wereld waarin de fanatiekelingen zelfs nog inkomsten kunnen genereren voor een land dmv export, en de veroorzakers van overlast nu binnen zitten die inkomsten te genereren. Omdat je ze een plek gunt waarbij ze niet als crimineel neergezet worden en hun passie kunnen uitoefenen. Diegene kunnen hun kinderen daarbij weer betrekken en zo ongelukken voorkomen, zo zijn alle partijen blij!

Hoe we natuurgebieden kunnen besparen dmv stooklocaties

Als we op aangewezen locaties afsteken, en daarbij niet meer om 12 uur OVERAL ineens ladingen de lucht in jagen, zou de natuur zich dusdanig aanpassen, want locaties waar het regelmatig onrustig is, of vogels die rust zoeken om de week horen dat er geknald word, die zullen elders nestelen. Natuur past zich aan, aan de omgeving. Zo is natuur altijd in equilibrium met alles, wij de mens daar in tegen zorgen dat die balans verder verloren raakt. Daarom lijkt het mij beter om op een aantal locaties te mogen afsteken, de gemeentelijke shows te hebben, en de rest van de plekken in de binnenstad, natuurgebieden en dergelijke gewoon rustig te hebben. Zodat de natuur daar verder zijn ding kan doen, en op de plekken waar gestookt word de gevoelige vogels en dergelijke wel zullen wijken, zolang ze maar plekken hebben van rust en een plek gevormd word voor die dieren, dan hebben zij altijd een plaatsje, en zijn de natuurliefhebbers ook meer tot rust gesteld. Vooral mensen met dieren die in de dorpen altijd erge last hebben voor en met de jaarwisseling. Gemeentelijke shows kunnen namelijk net aan de rand van het dorp/stad gedaan worden, waarbij er eenmalig een show van 10-20 minuten is, even een piek van geluid, en daarna de rust weer terug is, dat zou de constante angst van dieren ook verminderen. En mocht elke gemeente een stooklocatie aanwijzen, dan zou zelfs op oudjaar nog met de jaarwisseling zelf afgestoken worden zoals naar verlangd word!

Maar worden de angstige honden en katten bespaart van mensen.

Samenvatting van het plan:

1. De illegale opslagplaatsen aanpakken en het legaliseren, daardoor niet meer kartonnen cobra's massa-explosief in de woonwijken hebben liggen. (veiligheid)
2. Overlast dusdanig kunnen aanpakken d.m.v. de zware knallers te normaliseren, niet meer via het nieuws op te laten blazen en groter doen lijken dan is, en op zogenoemde locaties waar in overleg gegaan is met lokale bevolking of ze het erg vinden of niet. (overlast)
3. Inkomsten genereren voor de staat in belasting voor de export die Nederland kan bewerkstelligen, en zich in de kunst van het vuur kan verdiepen (inkomsten)
4. De burger die dusdanig gepassioneerd is in vuurwerk een mogelijkheid gunnen om zijn passie te kunnen beoefenen als mede hobbyisten in de sporten, verenigingen en dergelijke. (respecteren van belangen)
5. Heiligschennis wat gepleegd wordt op de mensheid vanwege het feit dat deze traditie bij onze ontwikkeling hoort. En vooral er een noodzaak is voor het vieren van speciale gelegenheden. En in merendeels van de landen het samenhangt met geloof. (Vrijheid)
6. Natuurgebieden bespaart blijven en d.m.v. locaties aanwijzen voor het afsteken van, en mogelijk gemeentelijke vuurwerkshows geregeld zijn.
7. Er boetes uitgedeeld kunnen worden voor ongepast gebruik van vuurwerk, maar met middelen die gegeven worden aan de mens met dit plan, zouden de boetes veel hoger kunnen zijn. Vooral voor het in gevaar brengen van de mens met bijvoorbeeld iets opblazen.

Maar het belangrijkste van alle, Wij de mensen, gepassioneerd voor vuurwerk, door hart en nieren, worden nu eindelijk dan niet meer neergezet als iemand die zware crimineel is. Want op dit moment staan wij fanaten in dezelfde rangschikking als geweldsdelicten, of grote drugs handelaren.

Ik vind dat persoonlijk, en er zijn duizenden waar ik voor spreek, misschien wel een miljoen, die dit niet normaal vinden. Moordwapens vergelijken met kunst. De kunst zit m in het inzien van dat wapens overal uit vervaardigd kunnen worden, ik kan een vork pakken en iemand neersteken. Ik kan ook kaliumnitraat en vuurstarters fijnmalen en samen voegen in een mengsel en daarbij pijpbommen maken. Ik kan ook met n paal iemand neerslaan... Het kan met alles! Maar tegelijkertijd wel oorlog blijven sponsoren en stimuleren, maar de kunst van vuur, en de verlichting van het jaar wel als gevaarlijk zien? Ik zie daar gewoon de ironie van in.

Conclusie:

In alle vormen van overlast, de overlast van geluid, kan voor mens en dier bespaart worden in dit plan, het verergeren van een probleem houdt dit tegen, want op dit moment wordt het alleen maar erger allemaal, dus wanneer een manier niet werkt, probeer het anders.

De belangen van de burgers wordt op deze manier gehoord, want het demoniseren van vuurwerk brengt een hele groep burgers in diskrediet, vooral als het maar gaat om een hele kleine groep die het voor de rest verziekt.

De rotte appels worden op deze manier ook harder bestraft, zodat ze ook duidelijk inzien wat ze nou ook doen, en misschien wel vaker nadenken voor ze zomaar een prullenbak opblazen.

Zelfs de staat kan er nog een graantje aan meepikken qua export, mochten we in een wedstrijd meedoen en 1^e worden, dan is dat de beste reclame natuurlijk, en wie weet ontwikkelen er dan Nederlandse pyrotechnici door naar andere landen en vormt onze stijl een revolutie in de innovatie van vuurwerk!

Oudjaar zouden locaties aangewezen kunnen worden waarbij de menigte van mensen samen gezellig het oudjaar uit kan knallen, zonder dat het hele dorp er last van heeft omdat mensen met vuurwerk (omdat het illegaal is) rondlopen om de politie te ontkomen.

Er veel resources bespaard kunnen blijven, gezien er minder jacht is naar vuurwerk, en zo politie tijd gebruikt kan worden om diefstallen, moordzaken, grote handelaren etc op te pakken.

Als ik het zo in een oog opslag kijk naar dit hele plan, lijkt dit me een van de betere oplossingen waarbij alle belangen een stuk beter gehoord worden, en alle partijen hieraan iets hebben! Graag hoor ik van jullie of dit enigszins overwogen word en mogelijk overleg is of vragen zijn naar dit plan! Mijn mail adres is : Tobiias94@live.nl

Met vriendelijke groet,

Tobias Bernard Grijsen

