

Ik ben tegen een vuurwerk verbod.

Wij verkopen al meer dan 30 jaar vuurwerk.

Als je ziet hoeveel mensen er ieder jaar weer met groot plezier vuurwerk kopen is dit mooi om te zien.

(en niet alleen omdat wij hier handel uithalen)

Mensen leven naar het eindejaars moment toe. Dit is voor heel veel mensen een speciaal moment wat met vrienden, familie, buren wordt gevierd.

Bij het verbieden van vuurwerk zal het speciale, van de traditionele jaarwisseling weg vloeien. Als je geen reden hebt om langer op te blijven om juist dan samen naar buiten te gaan om iedereen in de straat een gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen en te kijken naar het mooie siervuurwerk. Laten we eerlijk zijn dit brengt een hoop saamhorigheid met zich mee. Zou je anders even naar je buren gaan om ze een gelukkig nieuwjaar te wensen? Of naar die eenzame buurman/vrouw om de hand te schudden, zeker in de dorpen is dit een goed gebruik! Ik wil ook graag net als die andere 10 miljoen siervuurwerk liefhebbers van deze traditie blijven genieten.