

Hiermee wil ik graag reageren op uw consultatie: Wet vuurwerkverbod.

Tot voor kort kocht ik ieder jaar eind december, in een zwaarbeveiligde bunker bij de lokale vuurwerkwinkel, voor heel veel geld een paar mooie pakketten met (destijds) legaal siervuurwerk. Deze stak ik op oudejaarsnacht klokslag twaalf uur, samen met mijn kinderen, de visite en de burens, met enorm veel plezier af. We hadden een partytent buiten staan met een kleine vuurton waardoor wij met de burens en mijn visite samenkwamen en gezellig het nieuwe jaar inluiden. Iedereen droeg altijd vuurwerkbrillen en keek mee met het vuurwerk en iedereen genoot hiervan. Mijn kinderen en ik keken hier al maanden van te voren uit. Dit vuurwerk kost heel veel geld maar dat heb ik er voor over. Ik laat hier veel andere dingen voor staan om het geld hiervoor te sparen. Dit is mijn eigen keuze. Nog nooit is er iets misgegaan of heb ik klachten gekregen van mensen die het niet leuk vinden.

Ik durf te stellen dat helemaal niemand last heeft gehad van dat ene uurtje waarin ik het vuurwerk hoog in de lucht afsteek. Ik koop alleen duur veilig en legaal consumentenvuurwerk, steek dit verantwoord af en veeg de dag erna mij straat grondig schoon (samen met mijn kinderen en de burens).

Dit willen steeds meer mensen van ons afpakken. Ik vraag me af waarom? Omdat ze last hebben van het zware en illegale vuurwerk wat vaak al veel eerder (al vanaf september) wordt afgestoken? Omdat ze de vele andere problemen rond de jaarwisseling (zoals bijvoorbeeld agressie en vandalisme) associëren met vuurwerk? Of omdat ze niet van consumentenvuurwerk houden en daarom graag andere mensen hun plezier afpakken?

Kennelijk hebben ze geen problemen met het geluid en de verontreiniging van vuurwerk aangezien velen wel graag georganiseerde vuurwerkshows als alternatief voorstellen. Op deze vuurwerkshows wordt veel zwaarder (en duurder) vuurwerk afgeschoten waar mensen en dieren veel meer last van hebben dan van die paar potjes die wij afsteken? Geloof u echt dat alle overlast verdwijnt als ze hun zin krijgen en consumentenvuurwerk wordt verboden?

De afgelopen 2 jaren heb ik niets gekocht en afgestoken vanwege de coronamaatregelen. Met pijn in mijn hart heb de oudejaarsavond zonder visite en zonder vuurwerk doorgebracht. Terwijl overal om ons heen toch hard en illegaal vuurwerk werd afgestoken heb ik mijn kinderen verteld dat ze dit niet mochten doen en dat ze geduld moesten hebben omdat het volgend jaar weer mag zodra de corona maatregelen zijn afgeschaft. Het leek serieus dat wij de enige in de hele stad waren. Met moeite heb ik mijn kinderen weten te overtuigen om zich één jaartje in te houden, en daarna nog één jaartje. Om vervolgens te horen te krijgen dat het

allemaal voor niets zou zijn geweest. Als dit verbod wordt doorgezet is het een wassen neus gebleken. Een zoethoudertje om mensen zoals ik en mijn kinderen rustig te houden met de belofte dat het allemaal maar weer mag als de Coronamaatregelen weer afgeschaald zijn. Als het nu alsnog verboden wordt om andere redenen dan Corona zijn we 2 jaar lang voorgelogen en bedrogen.

Als dit consumentenvuurwerkverbod definitief wordt, zal ik ook gedwongen worden om zwaar illegaal vuurwerk te kopen wat ik zonder moeite overal in Europa kan kopen. Het (in Nederland) illegale zware vuurwerk is in heel Europa vrij te koop. Denkt u echt dat dit uit Nederland valt uit te bannen? Het gevolg hiervan zal zijn dat er voortaan al vanaf de herfst tot en met ver na op ouderejaarsavond, veel meer illegaal zwaar knalvuurwerk dan ooit zal worden afgestoken, immers legaal vuurwerk bestaat niet meer. De politie zal dit niet kunnen handhaven. De politie heeft nu al geen tijd meer om simpele mishandelingen en inbraken te onderzoeken, tevens zullen ze op oudjaarsnacht hun handen vol aan groepen dronken jongeren en automobilisten met een slok teveel op. Immers, deze problemen verdwijnen niet als het consumentenvuurwerk wordt verboden. Integendeel, ik vermoed dat dit zal verergeren als er helemaal geen vuurwerk meer zal mogen worden afgestoken. Immers, vele mensen zullen zich vervelen en een alternatief voor vuurwerk zoeken.

Een veel gehoord argument is dat er in iedere (grote) gemeente gratis vuurwerkshows zullen worden georganiseerd zodat iedereen hiervan kan genieten. Dit is mijn inziens helemaal niet mogelijk. Hoe ziet u dit voor u in een middelgrote stad? Behalve dat er helemaal niet zoveel professionele vuurwerkafstekers in Nederland bestaan, willen mensen helemaal niet (met kinderen) op oudejaarsnacht de straat over terwijl er groepen bezopen jongeren over straat zwerven met of zonder (illegaal) vuurwerk. Het openbaar vervoer rijdt niet, dus mensen worden gedwongen om te urenlang te lopen of te fietsen. Hoeveel mensen zullen toch de auto pakken, ondanks dat ze net al een slokje teveel op hebben? Dat is bijna vragen om problemen. Het komt er daarmee op neer dat u duizenden mensen uitsluit om zo'n show te bezoeken. De mensen die daar in de buurt hebben zullen geluk hebben, maar hebben we juist niet na de ramp in Enschede geleerd dat we groot vuurwerk juist niet willen afsteken in bewoonde wereld?

Denkt u overigens echt dat iedere gemeente een gratis vuurwerkshow zal organiseren? Gemeentes zullen hier hieraan in de tijden van bezuinigingen geen cent uitgeven. Overigens heb ik duizend keer liever dat mijn belastinggeld wordt uitgegeven aan zorg of andere veel belangrijkere dingen.

Mijn inziens zijn de gevolgen van een algeheel verbod op veilig consumentenvuurwerk rampzalig. De overlast zal enorm toenemen en alle andere bestaande problemen zullen hiermee niet verdwijnen met als gevolg dat er weer een mooie Nederlandse traditie, waar miljoenen mensen van genieten, de nek wordt omgedraaid.

Ik ben het echter wel mee eens dat het best anders zou kunnen. Ik heb geen enkel bezwaar tegen vuurwerkvrije zones, de afsteektijden mogen wat mij betreft best vermindert worden tot rond de jaarwisseling zelf. Misbruik van consumentenvuurwerk of het gebruik/bezit van illegaal vuurwerk mag veel strenger worden aangepakt. Ik ben desnoods bereid om meer te gaan betalen voor mijn eigen vuurwerk als dat bijdraagt tot een veiligere oudjaarsnacht. Ik heb er bijna alles voor over zolang ik met mijn gezin en vrienden en familie maar oudjaarsnacht op de manier vieren die ik wil als het maar niet blind wordt verboden.

Gun mij (en miljoenen anderen) nou dat ene uurtje op oudejaarsnacht. Probeer geen andere problemen op te lossen die andere oorzaken hebben. Dwing mensen niet om in de toekomst zwaar illegaal vuurwerk aan te moeten schaffen als alternatief voor veilig legaal siervuurwerk, want dat zal zeker gaan gebeuren.

Als dit verbod doorgaat zult u ooit met weemoed terugdenken aan het legale en veilige siervuurwerk, als oudejaarsavond dadelijk voor iedereen voorgoed verpest is.

Met vriendelijke groet,

Maarten Bakker  
Den haag