

Ik zou het werkelijk onvoorstelbaar vinden dat deze traditie om zeep zou worden gebracht. Ik houd en ook mijn burens houden ons aan de afsteektijden en de benodigde veiligheidsregels. Nog nooit iets naars gebeurd en zou ook niet weten met de genomen veiligheidsmaatregelen dat het daartoe zou komen. heb overigens ook huisdieren. We houden ze binnen en leiden ze af met een muziekje waardoor het ook niet zo bij ze naar 'binnen' komt. Onzinnig om zo'n leuke traditie met een algemene regel te verbieden. Een enkele verwijzing naar de laatste jaarwisseling zou voldoende moeten zeggen. Een goed verstaander heeft m.i. hier voldoende aan.