

Deze Regering en Staten-Generaal doen net alsof burgers kleine kinderen zijn.

Ten eerste vallen zij zelf ook onder de burgerij. Zo niet, zal dat goed moeten worden onderzocht. Dat betekent dan dat er een klasse creatie is in Nederland en dat zou onwettig zijn.

Ten tweede vind ik het aanstootgevend dat er überhaupt een Vuurwerkwet is.

Ten derde moet je de producenten die zwaar vuurwerk maakt aanpakken en niet de consumenten straffen dat zij kopen wat er aangeboden wordt.

Ten vierde kun je vuurwerk classificeren binnen de Wet Wapens en Munitie, want het draait allemaal om kruit en dan valt onder munitie. Hier kun je aangeven hoeveel kruit en welk kruit en andere toevoegingen (voor effecten) mag worden gebruikt bij het maken van vuurwerk.

Ten vijfde kun je alles wel gaan verbieden als je alleen kijkt naar overlast en gevaar voor verwonding. Neem bijvoorbeeld de sterretjes die omkrullen en ernstige verbrandingswonden kunnen veroorzaken. Ook kunnen deze voor verbrande kleding zorgen als zij naar anderen toegegooid worden. Dus Siervuurwerk verbieden slaat helemaal nergens op. 98% van het Siervuurwerk hoort ook op de grond geplaatst te worden bij het aansteken.

Ten zesde hebben deze politici totaal geen verstand en "zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten". Ieder weldenkend mens weet wat de risico's zijn van vuurwerk. Kinderen hebben ouders die verantwoordelijk zijn voor hun. Op ieder vuurwerk staan instructies en waarschuwingen. Wanneer personen zich schuldig maken aan het niet houden van deze instructie en niet hun logisch verstand gebruiken, is dit hun eigen risico. In bijzijn van anderen, is toch altijd wel iemand bij zijn verstand en dat is wat je moet promoten. Spreek elkaar aan op gedrag. Respect naar elkaar. Respect naar dieren. Respect voor ouderen en kinderen. En duidelijk maken dat bij verkeerd gebruik vuurwerk een wapen is en daar streng op handhaven. Ieder vuurwerk.

Ten zevende geef meer voorlichting hoe vuurwerk mooi kan zijn en ook hoe gevaarlijk het kan zijn.

Ten achtste als een kind touwtje springt, pak je het touw ook niet af omdat er personen zijn die zich zelf ophangen? Stop met het straffen van onschuldigen voor het gedrag van enkele rotte appels. Het beleid van het land is gebaseerd op de grootste groep. Geen tijd verspillen met de minderheid, maar stuur/straf/intimideer de grote groep.

Ten negende het meeste vuurwerk komt uit China via Duitsland en België. We verbieden het hier en in Duitsland en België is alles gewoon te koop en in België zelfs het hele jaar door. Nederland kan niet het braafste jongetje van de klas zijn. De geschiedenis heeft dit bewezen. Nederland zou hypocriet zijn als zij een Wet Vuurwerkverbod invoeren. Corrupt tot op het bot.

Als laatste punt van deze tiengeboden moet de partijen die dit hebben voorgesteld zich schamen, diep schamen. Zij zijn geobsedeerd om de bevolking in het gareel te houden. Alles wat losbandig kan zijn willen zij afschaffen en verbannen. Omdat zij zelf geen leven hebben, mogen anderen ook niet leven. Alle smoesjes die zij hebben voor het vuurwerkverbod over dieren die er last van hebben, ouderen die er last van hebben. Het gros is helemaal niet waar. Ze creëren onzin. Ik wil ze niet op ideeën brengen, maar al die vogels buiten, eekhoorntjes, zwijnen, etc. Die hebben er net zo veel last van als onze huisdieren en misschien wel erger. Maar ook die overleven het elk jaar weer. Als zij er zo een last van hadden zoals er beweerd wordt over honden en katten, dan waren die beesten toch elk jaar weer verdwenen in die periode? Maar niets is minder waar. Ik zie ganzen in de grachten, Meerkoeten en ratten op de velden, eekhoorntjes en vogels in de bomen. Ouderen die last hebben? Meeste ouderen vinden het schitterend al die pracht en praal in de lucht. Het is voor hun een feest

om naar uit te kijken omdat ze nooit meer buiten komen. En ik zit waar de klachten binnenkomen, dus ik weet wat erbinnen komt. Weet je van wie? Linkse loeders, die klagen dat ze niet met hun raam open kunnen zitten zonder een paar knallen. Ze hun TV programma niet kunnen horen omdat er een matje wordt afgestoken. Iemand die de hond uitlaat bij de speeltuin waar vuurwerk wordt afgestoken en dan roept dat ze vuurwerk naar de hond hebben gegooid. Mensen die verwachten dat anderen zich aan hun regels en wetten houdt. Mensen die zich superieur voelen over anderen en anderen zich maar aan hun moeten aanpassen. In plaats van zelf het raam dicht doen of de hond uitlaten waar geen kinderen met vuurwerk spelen en belangrijkste... niet overdrijven. Het zijn dezelfde mensen die klagen over de BBQ van de burens zomers en de geur van een voorbijganger die heeft gerookt. Dit is weer een beperking van onze vrijheid. Verzet je tegen deze Tirannie!