

Ik vind dat er geen algemeen vuurwerkverbod voor consumenten moet komen.

Een hele hoop mensen kijken het hele jaar uit naar de jaarwisseling, om gezellig met elkaar op straat te genieten van mooi vuurwerk. Ik vind het jammer om te zien dat, via de social media kanalen, iedereen een mening over vuurwerk heeft terwijl het grootste gedeelte niet eens weet waar ze het over hebben. Zo weet een groot gedeelte van de mensen niet eens wat de huidige regelgeving is, bijvoorbeeld: "Die harde knallen mogen ze wel afschaffen". Dit is al verboden. We hebben tegenwoordig in Nederland alleen siervuurwerk dat verkocht mag worden. En een heleboel mensen staan met de jaarwisseling, ook al hebben zij geen vuurwerk gekocht, te genieten van het vuurwerk van een ander.

Men is klaar met de overlast. Maar de overlast komt niet door het legale vuurwerk. Dit wordt wel vaak zo gebracht of door de mensen opgevat, deels omdat ze dus geen kennis hebben waarover ze praten. Zo veel mensen zien uit naar een gezellige jaarwisseling, bij elkaar, met een oliebol, de straat op en genieten van mooi vuurwerk. En men verwacht dat, als het vuurwerk een algeheel verbod krijgt, de overlast met de jaarwisseling over zal zijn. Nou ik kan het alvast zeggen: dit gaat zeker niet het geval zijn. Denkt u nu werkelijk dat de raddraaiers die auto's en andere spullen in de brand zetten of slopen, dit niet meer doen? Denkt u dat er geen harde knallen meer te horen zullen zijn? En dat wordt helaas gebruikt om dingen te slopen, met een sierpot kan dit niet hoor!

In mijn ogen is het een illusie om te denken dat er geen overlast meer zal zijn met de jaarwisseling. Het probleem verplaatst zich naar de handel, en voor een hele grote groep Nederlanders en vuurwerkkliefhebbers die elke jaarwisseling van het mooie siervuurwerk genieten, is dit unieke jaarlijkse moment ontnomen. De gezelligheid op straat zal niet meer hetzelfde zijn. En om nog een keer over de media te beginnen, Achmea kwam bijvoorbeeld met een spotje, over de schade met de jaarwisseling en dat vuurwerk daardoor verboden moet worden. Maar lang niet alle schade wordt veroorzaakt door vuurwerk! Raddraaiers slopen dingen, gooien dingen stuk, steken dingen in de brand. Allemaal zaken die vallen onder de overlast met de jaarwisseling. In mijn ogen wordt er nu onterecht een hetze gevoerd tegen het legale siervuurwerk, mede doordat de overlast met de jaarwisseling alsmede de harde knallen vaak hierbij gelijk worden getrokken. Dit is simpelweg onjuist.

En dan andere ideeën bedenken voor de jaarwisseling, zaklopen? Spelletjes doen? Dat kan het hele jaar al, vuurwerk maakt de jaarwisseling speciaal en anders dan die 364 andere avonden in het jaar. Miljoenen mensen genieten van vuurwerk in Nederland, laten we dit zo houden. Probeer de raddraaiers aan te pakken, en laat de familie Jansen aan de Stationsstraat nou lekker genieten van een paar mooie potten, samen met de burenl!