

Vraag stellen = jaar gevangenisstraf riskeren



Hallo weerloze onderdanen! Hier spreekt uw overheid. Beter bekend als: de mensen die alles voor het zeggen hebben in dit land. In dit specifieke geval: Minister [Liesbeth Spies](#) van Binnenlandse Zaken. We willen het even hebben over de WOB-procedure. U weet: via de Wet Openbaarheid Bestuur kunnen klokkenluiders op transparante wijze inzage krijgen in overheidsdocumenten. Op die manier kunnen ambtenaren en politici moeilijker dubieuze zaken in de doofpot verstopten. Op wat militaire geheimen na die de staatsveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen hebben burgers gewoon recht op deze info. We zijn tenslotte geen duistere dictatuur. Maarrrrr... irritante vervelende burgers (ook wel genoemd: journalisten) proberen steeds vaker via de WOB allerlei vergeten kwestie's in de publiciteit te brengen om hun krantje/weblog/tv-programma te vullen. We noemen: buitensporig declaratiegedrag van bestuurders, coverups rondom de Irak-oorlog, de 1,3 miljard kostende OV-chipkaart, ACTA, falende ICT-beveiliging van de overheid etc. Daar worden we natuurlijk niet blij van als overheid. Nog vervelender: burgers die bijvoorbeeld het CJIB administratief gaan trollen door een vloedgolf van geautomatiseerde WOB-procedure op te sturen. Echt gek worden we daar als overheid van. Dat moet stoppen en daarom hebben we nu iets nieuws bedacht: Wie voortaan een WOB-procedure opstart die niet aan duizend random door ons verzonden regeltjes en voorwaarden voldoet, gooien we gewoon [EEN JAAR](#) in de gevangenis. Probleem opgelost. Makkelijker toch? Wat zou u doen als overheid? Lastige vragen van burgers beantwoorden, of burgers opsluiten? Wij weten het wel. Maar ja, wij zijn ook de overheid. Wij mogen alles. Bijvoorbeeld het zoekmaken van belangrijke informatie. Dat is niet strafbaar. Maar het openbaren van bepaalde informatie wel. HAHAHA! Wat is het toch leuk om de baas te zijn. Jullie burgers kunnen the truth nou eenmaal niet handelen. Dat heeft Piet Hein The Don destijds nog [haarfijn uitgelegd](#) op de Dag van de Persvrijheid aan applaudisserende RvJ-pasjes: kom niet te dicht bij bij de politieke worstenmakers in Den Haag of jullie zullen het berouwen. **Don't. Fuck. With. The. Overheid!**