

Bescherm de natuur vanuit Gods liefde tot de schepping

17 nov

Geachte heer Bleker,

Graag wil ik, mede namens mijn vrouw, reageren op uw nieuwe voorstel "Wet Natuur". Het is een goede ontwikkeling om meerdere natuurwetten samen te voegen tot één Wet echter het voorliggende wetsvoorstel gaat voorbij aan onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de schepping.

In de open brief van John Smits, voorzitter van de Christelijke natuurbeschermingsorganisatie "A Rocha" staat onze mening en visie zeer goed verwoord wij onderschrijven daarom deze brief en wij hopen samen met vele Nederlanders dat u uw voorstel gaat herzien om zo de natuur voor de toekomst op een verantwoorde manier te bewaren. U kunt dan stappen in de voetstappen van uw partijgenoot dhr. Veerman die de natuur en de landbouw een warm hart toe droeg en het Christelijke element, bewaren (rentmeesterschap), van het CDA goed gestalte gaf. Dit laatste zal ook het electoraat van het CDA vergroten.

De open brief van dhr. Smits is hieronder toegevoegd,

met vriendelijke groet,

hoogachtend,

H.J. Berenschot,

ir. C.F. van Bruggen.

Brief voorzitter A Rocha Nederland:

Geachte heer Bleker,

Volgens de aloude Bijbelse boodschap is de taak van ons mensen om de aarde 'te bebouwen en bewaren'. Met dat bebouwen zit het in de 21ste eeuw wel goed. Het bewaren, dat is in deze tijd op alle fronten dé grote uitdaging. In de Nederlandse natuurgebieden is gelukkig nog veel te bewonderen en genieten. Wel zijn er in dit dichtbevolkte land strikte wetten en regels nodig om die gebieden te bewaren, en de rijkdom van het natuurlijke leven in stand te houden.

Met uw nieuwe natuurbeschermingswet kiest u een tegenovergestelde weg: u laat de teugels vieren, heft de bescherming van een groot aantal natuurgebieden op en zoekt naar zoveel

mogelijk rek in tal van maatregelen die in het verleden weloverwogen zijn genomen. Dat alles gebeurt in een sfeer van polarisatie. Boeren en natuurbeheerders worden tegen elkaar uitgespeeld. U zegt bijvoorbeeld dat boeren beter en goedkoper aan natuurbeheer doen dan natuurorganisaties.

Wij roepen u als bewindspersoon op om niet te polariseren als het gaat om natuurbehoud. Als tegenstellingen worden aangewakkerd, leidt dat doorgaans tot jaren van stagnatie in het beleid. Dat zou ongelooflijk jammer zijn. Het Bijbelse 'bewaren' is een enorme opgave, zowel voor boeren als natuurbeschermers. Boeren produceren voedsel, maar hebben als grootste grondgebonden sector enorme verantwoordelijkheid voor kwetsbare natuur, of die nou een juridische status heeft of niet. Volgens recent onderzoek zou minimaal vijf procent van hun land uit natuur, akkerranden en ruigte moeten bestaan om de ecologische achteruitgang te stoppen. In werkelijkheid is het vaak 2 procent. Als u boeren een grotere rol wilt geven in natuurbeheer, ligt hier een enorme uitdaging: zij zullen minder intensief moeten produceren.

Voor natuurbeschermers is de uitdaging om met minder geld hun gebieden zo goed mogelijk in te richten, te beheren en met elkaar te verbinden. Het is logisch dat ook hier bezuinigd moet worden. Maar de opmerking dat u deze bezuiniging ook had doorgevoerd als er voldoende geld voorhanden was, staat haaks op alles wat wij van u verwachten.

U kunt als bewindspersoon het verschil maken. U kunt vanuit de christelijke traditie uitdragen dat de aarde er is om voor te zorgen, dat boer en natuurbeschermers elkaar kunnen aanvullen. U kunt laten zien hoe goed het is de aarde te bewaren. U kunt uitdragen dat u trots bent op die prachtige en karakteristieke stukjes Nederlands landschap die door natuurorganisaties met zoveel liefde zijn bewaard. Het zijn gebieden waar talloze Nederlanders dagelijks van genieten. U kunt u laten inspireren door die oude christelijke boodschap van het bewaren van de schepping, en die vertalen naar het heden. U kunt de natuurbeschermingswet aanpassen, op zo'n manier dat deze wet niet minimalistisch, maar ruimhartig regelt hoe we de kostbare Nederlandse natuur in stand houden.

Het CDA werkt in deze tijd aan herformulering van de oude uitgangspunten. 'Rentmeesterschap' wordt 'zorg voor de aarde'. U hebt een prachtige baan: u kunt dat uitdragen en waarmaken!

Als A Rocha dragen we vanuit de kerken bij aan natuurbehoud. Met vele vrijwilligers adopteren we natuurgebieden, boerenland en private landgoederen om er het natuurbeheer uit te voeren. We willen – met tal van andere vrijwilligers en organisaties - onze verantwoordelijkheid nemen. We roepen u op om dat te ondersteunen met een serieuze natuurbeschermingswet en met een benadering die getuigt van liefde voor Gods bewonderenswaardige schepping. Het is nodig, ook in de gebieden waar wij actief zijn. Laat ons niet tegen de klippen op werken!

Hoogachtend,

John Smits, Voorzitter A Rocha Nederland