

Dat de wet aangepast wordt aan de tijd, zoals het hele digitale aspect, is een heel goed iets. De digitale wereld is een nieuw aspect in ons leven en daar horen ook regels cq wetten bij. Net zoals in het verleden er eerst de auto's waren en daarna pas de verkeersregels.

Bij seksuele misdrijven krijgen de slachtoffers altijd levenslang, verkrachting of seks tegen wil, psychisch is de impact altijd enorm groot. Seksuele interactie tegen wil is altijd verkrachting! Opdelen in 2 verschillende vormen van misdrijf is een slechte zaak.

“Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Wederzijdse toestemming behoort de norm te zijn. Toestemmingsvereiste wordt al gehanteerd in de wettelijke rechten van patiënten, lichamelijke intimiteit kan niet zonder. Toestemming geven of vragen, dat is sowieso de basis van een maatschappij, er is tenslotte onder andere een wet die misbruik van bevoegdheid strafbaar stelt.

Mannen en vrouwen hebben nu gelijke rechten en plichten, maar in het algemene onderbewustzijn is dat nog lang geen uitgemaakte zaak. Pas in 1957 werden Nederlandse vrouwen handelsbekwaam geacht, dat is nog niet zo lang geleden. Ik heb ooit van een oude dame te horen gekregen dat zij in de jaren 1950-1955 een blindedarmverwijdering had gehad, maar decennia nadien kwam ze er achter dat i.p.v. de blindedarm 1 van haar eierstokken was verwijderd. Dat hadden haar man en de arts dus maar voor haar besloten. Een dergelijke manier van omgaan met je medemens wordt doorgegeven aan volgende generaties. Pas in 1983 werd in Nederland verkrachting binnen het huwelijk strafbaar gesteld, hoeveel kinderen - nu volwassenen - hebben dat als voorbeeld gehad?

Seksueel geweld werd in 1988 duidelijk in beeld gebracht in de film “The Accused”. Samen met de strijd om geloofd te worden. Dat er nu ruim 30 jaar na dato nog geen duidelijke wetten zijn met betrekking tot seksuele misdrijven is meer dan droevig en natuurlijk het feit dat slachtoffers van seksueel geweld vaak bot vangen bij de politie, dat is verschrikkelijk. Als je niet van de politie op aan kunt van wie dan wel?

Laat de minister van JenV en diens ambtenaren in gesprek gaan met de slachtoffers van een seksueel misdrijf, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Leer van de mensen die het echt weten.

Fabiola Soepboer