

L.S.

Betreffende mijn commentaar op de onderhavige wetsvoorstellen verwijs ik graag korthedshalve naar mijn column in de Pinfisker (“Verdeel en heers!... of samen delen en beheren?”):

“Vandaag kwam ik in het nieuws het volgende tegen: Er ligt een wetsvoorstel om de officier van justitie een zelfstandige bevoegdheid te geven om – zonder vorm van proces – websites te kunnen sluiten. Tevens zou het strafbaar gesteld moeten worden om een gesprek dat je met een ander voert, heimelijk op te nemen *.

Dit is het zoveelste teken dat de overheid, in casu de minister van Justitie (CDA), nog méér macht naar zich toe wil trekken. Onder het mom de veiligheid & vrijheid van het volk te dienen, jaagt men ons, de burger, angst aan (met terrorisme, islam, epidemieën en wat er verder nog allemaal op de agenda staat) en betuttelt, beperkt, bespiedt, dwingt en verbiedt men ons steeds meer. Terwijl de overheid zich het recht aanmatigt om in toenemende mate te doen wat de burger niet (meer) mag doen.

Het OM heeft al te veel macht.

Ter illustratie: Mijn kind is vermoord. Bijna 10 jaar heeft de officier van justitie geweigerd onderzoek hiernaar te laten doen. Zijn motivatie: “Ik heb de *macht* om te beslissen wel of geen onderzoek in te stellen.”

Pikant detail: Toen ik de Tweede Kamer – *onze volksvertegenwoordigers!* – om hulp vroeg hieraangaande, kreeg ik niet eens een reactie. (Inmiddels is dankzij een samenloop van omstandigheden, mijn vasthoudendheid en een paar moedige politiemensen, overigens tóch een onderzoek gaande.)

Als het OM nog meer macht krijgt om niet alleen aanklager, maar tevens rechter en beul te zijn, is er geen sprake meer van een rechtsstaat. [Ook al zijn er misschien (?) in sommige gevallen dan nog wel mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen beslissingen van het OM, deze mogelijkheden blijken in de praktijk vaak papieren tijgers. Gelijk hebben is heel wat anders dan gelijk krijgen. Het hebben van bepaalde rechten (in theorie) kan het onrecht vaak niet keren en creëert juist een schijnrechtvaardigheid waar de burger zich al helemaal niet tegen verdedigen kan.]

Betreffende het wetsvoorstel om het heimelijk op nemen van een gesprek, gevoerd met een ander, strafbaar te stellen:

De burger wordt hierdoor volkomen vleugellam gemaakt bij het verzamelen van aanwijzingen / bewijs van onrecht tegen hem of anderen begaan. (Helaas moet de burger vaak zélf dit werk doen, omdat politie en justitie geen tijd of geen trek heeft om de misdaad te bestrijden.) Daarentegen is onze overheid kampioen in het afluisteren en bespioneren van de burger (meer telefoontaps dan in de VS, opslag van dataverkeer, cameratoezicht + audioregistratie enz.)!

Bij mijn weten mag een demissionair minister, hooguit, alleen nog lopende zaken afhandelen en is het niet de bedoeling dat hij nog komt met (ingrijpende) wetsvoorstellen. Maar ach, dat lapt de minister aan zijn laars.

Tevens hoorde ik vandaag de politie de wens uiten om over te kunnen gaan tot preventieve arrestatie van bijvoorbeeld veelplegers. *D.w.z. een burger arresteren voordat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.* Het is dan voldoende dat een politieagent het *gevoel* heeft dat een burger wel eens iets strafbaars zou kunnen gaan doen... Ook al staat dit los van de onderhavige wetsvoorstellen, het ligt in de zelfde lijn. Richting politiestaat.

We zijn op de verkeerde weg!

De rechtsstaat wordt stukje bij beetje – maar in rap tempo – om zeep geholpen door de politiek.

Het volk wordt zich daar gelukkig – ook in rap tempo! – bewust van en begint steeds luider te protesteren.

[Helaas is het zo dat wanneer mensen genegeerd en in het nauw gedreven worden, een ongezonde vorm van eigenbelang bij velen de kop opsteekt. Al even ongezonde types zoals Wilders maken daar dan weer handig gebruik van om aan de macht te komen... en wie macht najaagt zal, uiteraard, anderen nooit hun vrijheid teruggeven. Maar dat hebben velen nog niet door...]

Zijn er dan geen politici die voldoende gezond verstand en *hart* voor de samenleving hebben om te begrijpen dat dit alles een heilloze weg is, die uitsluitend leidt tot nog meer polarisatie, nog meer angst, nog meer woede, gekte en geweld, nog meer repressie, totdat de chaos compleet is?

De bakens zullen verzet moeten worden. Alles draait vooralsnog om geld en macht in de wereld. Want de politiek loopt aan de leiband van de multinationals en banken. Vandaar dat de 'economie' hun gouden kalf is. Men is vergeten dat economie een systeem is dat bedoeld is om de mensheid te dienen.

Maar mensen zijn gedegradeerd tot economische eenheden, slaven die het systeem, de economie, moeten dienen! En de politiek doet niets om ons daarvan te bevrijden. Integendeel.

De politiek neemt stap voor stap maatregelen om de burger monddood te maken, zijn privacy, vrijheid en menselijkheid te ontnemen. De machthebbers bereiden zich voor om het protest en verzet dat onvermijdelijk komen gaat in de kiem te kunnen smoren d.m.v. allerlei nieuwe wetten en maatregelen die ons nu door de strot geduwd worden "voor ons bestwil".

Als we het gewelddadig desintegreren van onze samenleving (nationaal en mondiaal) willen voorkomen is het de hoogste tijd om de bakens te verzetten.

Een nieuwe economie, waarin de mens weer centraal staat, is nodig. In plaats van 'verdeel en heers', moeten we richting 'delen en beheren'.

Het idee dat we alleen met macht, geld en geweld onze veiligheid en vrijheid kunnen kopen en afdwingen is – voor wie de dingen helder ziet – een destructieve illusie gebleken.

Heren/dames politici:

Stop om te proberen d.m.v. repressie, dwang, bedrog en geweld aan de macht te blijven en de angst (voor het volk!) de baas te blijven. Dan wordt de wereld vanzelf een minder beangstigend en een minder gevaarlijk en voor iedereen comfortabeler oord.

Stop met het volk te wantrouwen en onder de duim te houden uit angst voor problemen. Angst is sowieso een slechte raadgever. Laat de goeden niet onder de kwaden lijden. Máák geen problemen, maar los ze op en voorkom ze!

Gebruik jullie positie – *die je in goed vertrouwen door het volk is gegeven en betaald!* - om iedereen zijn deel van de koek te geven.

"Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet genoeg voor ieders hebzucht", zoals Gandhi zei.

Práát niet alleen over mensenrechten, maar breng het in praktijk. Vrijheid is ons aller geboorterecht.

Doe de burger niet wat u niet wilt dat u geschiedt!

Voor wie waarlijk van goede wil is, is het zó simpel! Al het andere is slechts egocentrische blabla.

Trushka, correspondent uit de Mar (www.tomoldenbroek.nl)

* Zie Overheid.nl – internetconsultatie. Publicatiedatum 28-07-2010 Einddatum consultatie 30-09-2010"

Mijn reactie mag gepubliceerd worden.

Met een vriendelijke groet,

Trushka Oldenbroek
Angterperlaan 4
8763 MB Parrega
0515 579660