

Biologisch is duidelijk wat een man of een vrouw is. Dit is wetenschappelijk feitelijk vast te stellen.

Wat de gevoelens van iemand zijn is totaal irrelevant t.o.v. de realiteit.

Dat een zeer extreem klein percentage van de bevolking zich anders voelt is jammer en verdrietig voor deze mensen.

Maar we kunnen niet voor zulk een minuscule minderheid de hele samenleving op zijn kop gaan zetten. Bespottelijk!!

Dit is dus het gevolg van een samenleving die de maatstaf van 'wat zo hoort te zijn/wat is' inruilt voor "wat WIJ voelen/goed-kwaad vinden. Subjectiviteit heerst....

De Bijbel, GODS Woord is losgelaten, met alle ellendige gevolgen die hieruit voortvloeien!

Keer terug Nederland, naar de Levende God van de Bijbel voordat 'horen en zien ons zal vergaan!'