

Of iemand mannelijk of vrouwelijk is, geeft het lichaam waar hij/zij mee geboren is, aan. Dat is al vele eeuwen en millennia bekend. Dat er enige mensen bestaan waarvan het geslacht niet vastgesteld kan worden, doet daar niets aan af. Ook de cellen zijn mannelijk of vrouwelijk. Dit is een van de meest wezenlijke elementen van iemands identiteit.

Wat iemand zou willen zijn en hoe iemand zich voelt, is een heel ander onderwerp. Ik ken verschillende vrouwen die toen ze kind waren een jongen hadden willen zijn, maar verder helemaal opgegroeid zijn en gelukkig als alle andere vrouwen. Net zoals alles in een mens moet ook zijn/haar psyche zich ontwikkelen. Daar is tijd voor nodig en een goede omgeving. Kinderen of jongeren wegleiden van hun natuurlijke geaardheid lijkt mij bijna een opzettelijk creëren van verwarring in het diepste zijn en daarmee een grote kans op een ongelukkig leven.

Het is ook bekend dat het percentage transgenders dat niet gelukkig is (zich uitend in psychische klachten tot suicide) veel groter is dan onder hen die hun eigen geslacht behouden. Ook is het bekend dat velen terug willen naar hun eigenlijke geslacht en dan niet geholpen worden. De vraag is daarom: waar komt dit vandaan? Wie bedenkt dit? Wat wil men?

Behalve verwarring bij de betreffende kinderen/mensen schept het ook chaos in de hele maatschappij. Hoe moet het b.v. gaan met sportwedstrijden? Maar ook in gezinnen; alle kinderen merken er wat van via schoolgenoten / buurtgenoten en ook alle volwassenen natuurlijk. Is het de bedoeling dat we allemaal zombies zonder identiteit worden? Het is duidelijk dat dit niet ten gunste van individuele mensen is.