

Reactie op voorgestelde aanpassingen Transgenderwet

Door een aantal aanpassingen in de Transgenderwet door te voeren wil het kabinet de mogelijkheid om tot geslachtsverandering over te gaan verruimen en de daaraan gesteld eisen versoepelen. Dit is echter allesbehalve wenselijk.

Het geslacht van een mens wordt niet bepaald door hoe men zich voelt: man of vrouw, maar het geslacht ligt al voor de geboorte vast (op een zeer hoge uitzondering na van een bepaalde categorie interseks personen). Of een lichaam mannelijk of vrouwelijk is, ligt immers volledig en onveranderbaar in de genen vast. Bovendien is het een feit dat men zelf niet kan bepalen of men met een mannelijk of met een vrouwelijk lichaam geboren wordt. Die keuze is door de alwijze God gemaakt.

Gaat een mens - na verloop van tijd - zijn geslacht veranderen, dan miskent hij daardoor de keuze die God in Zijn aanbiddelijke wijsheid voor hem gemaakt heeft. Men wil dan wijzer zijn dan de alwijze God. Het spreekt voor zich dat dit niet tot eer van God strekt. Men onderwerpt zich dan niet aan de Heere, wat on-Bijbels is. Ook strekt het ingaan tegen de Heere niet tot zegen van de mens noch bezorgt het hem gemoedsrust. Juist veeleer het tegendeel!

Hoe de Heere zijn lichaam gemaakt had, dat gaf koning David juist stof tot aanbidding en lofprijzing van zijn God, zoals uit de volgende woorden van hem blijkt: *Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten; hoe machtig veel zijn haar sommen!* (Ps. 139:14-17). Koning David wijst ons allen - ook iedere transgender! - hier de weg hoe wij ons lichaam behoren te zien en te waarderen, namelijk als een wonderlijk door God geformeerd kunststuk. Daarbij past geen ontevredenheid over de keuze die God gemaakt heeft inzake ons lichaam.

Aan een transgender toestaan zijn geslacht te veranderen helpt hem alleen maar dieper in het moeras; hij raakt dan steeds verder verstrikt in zijn gevoel. Vele malen beter is het hem in dezen Bijbels onderwijs te geven.

Kortom, in het licht van de Heilige Schrift dient de Transgenderwet met betrekking tot 'geslachtswijziging' beslist niet verruimd en versoepeld te worden, maar juist zodanig gewijzigd dat een 'geslachtswijziging' en het laten 'ombouwen' van zijn of haar lichaam niet langer zijn toegestaan. De aangehaalde gegevens en feiten roepen feitelijk het kabinet met klem daartoe op!