

Geachte Heren en Dames van de NOJV

Wat betreft het bejagen van diverse diersoorten te verminderen cq. verbieden wil ik gaarne het volgende even kwijt, vertellen dus.

Waar het onze zogenaamde deskundige (de anti-jacht mensen) aan ontbreekt is kennis en ervaring.

Sinds het nu al jaren het verbod op het jagen van predatoren: eksters, buizerds, reiger, koeten die alle eenden kuikens vermoorden, plus onze gefokte ooievaars die op mijn werf (8ha) groot ieder jaar alle jonge hazen meenemen naar hun jongen.

Reigers in een dag een nest van 7 net uitgekomen eenden kuikens opslokt is verschrikkelijk om te zien.

Verwilderde katten die gevangen worden gecastreerd en gesteriliseerd en weer uitgezet worden in de natuurplek.

Mensen met meestal ongetrainde loslopende honden door mijn landweg lopen, op onze mooie Tiendwegen waar we zelf knotwilgen aanplanten, vroeger de beste plek voor eenden om te broeden nu ongeveer niet 1 nest meer.

Ons grutto broedgebied hier in De Vlist was altijd dicht in het weidevogel seizoen nu lopen er wandelaars met loslopende honden er is bijna geen Grutto meer te bekennen.

Ik kan er wel een heel dik boek over schrijven maar jagers en echte natuurmensen worden er niet vrolijk van.

Wat moet ik nog meer vertellen over datgene wat ik 364 dagen per jaar zie gebeuren.

Daarbij moet ik zeggen dat onze WBE's het goed doen ieder jaar verplichte tellingen in het veld en de plaatsing van enorm veel broedkorven door de leden.

