

Datum: 23 mei 2022

Mijn reactie op de consultatie

Beste Minister,

Onbegrip en ongeloof strijden met elkaar, na het lezen van uw voorgenomen besluit.

Ongeloof

Dat is er bij mij, omdat ik niet geloven wil dat een Minister, nota bene vanuit de ChristenUnie, dit besluit wil nemen.

U en ik, beiden 60 jaar oud, delen een groot deel van onze achtergrond.

Geboren in '62, praktisch opgeleid en uiteindelijk ondernemer geworden.

André Rouvoet, óók 60 jaar oud noemde "*een duurzamer omgang met de schepping*" in zijn speech op het Uniecongres in 2007 als tweede belangrijkste bijdrage aan het toenmalige kabinet.

Anders dan u en dhr. Rouvoet kom ik wel van een boerderij en ben ik met jacht opgegroeid.

Net als met werken op het land en oogsten. En voor die boer is de jacht ook een oogst.

Als je goed zorgt voor je gewassen kun je goed oogsten en als je goed zorgt voor je jachtveld, dan kan dat daar ook. Als je er maar goed voor zorgt! En dat doen wij.

Wat is er dan meer duurzaam dan de jacht in Nederland?

Er zijn inmiddels heel erg veel Nederlanders maar wát graag bereid om hun mening te geven.

De één verliest zichzelf compleet in de verpersoonlijking van zijn of haar huisdier en spreekt daarvan of het hun kind is.

De ander verliest zich helemaal in de Vega-cultuur en leeft alsof er nooit jacht had mogen bestaan, maar beseft dan kennelijk niet dat zonder de jacht de mens nooit had bestaan.

Beiden zijn compleet losgezongen van de dagelijkse realiteit.

Toch is ongeveer slechts 5% van onze bevolking vegetarisch of veganistisch. . .

Beste Minister: waar voelt u zich thuis?

Onbegrip

Laat ik hierover kort zijn: waarom heeft u de watersporters en vliegtuigspotters niet om hun tellijsten gevraagd?

Het antwoord laat zich raden: omdat er op het water en in de lucht geen haas te vinden is.

Maar u gebruikt wel de publicatie uit de Telganger. . .

Beste Minister: meent u dat nou echt?

Beste Minister, mag ik u dringend verzoeken om op dit voorgenomen besluit terug te komen?

Met vriendelijke groet,