

Geachte heer, mevrouw,

Hiermee wil ik reageren op de internetconsultatie inzake het onderwerp 'niet openen jacht konijn en haas'. Ik ben opgegroeid bij de kust in Noord-Holland en ben inmiddels 55 jaar. Mijn hart lag vanaf mijn jeugd altijd bij stropen en jagen en in het bijzonder de beide genoemde soorten. Mijn hele leven heb ik gedragingen, voor- komen en invloeden nauwlettend gevolgd. Daarom mijn bijdrage. Ook heb ik een universitaire opleiding in Elektrotechniek. Bewijsvoering en correlaties zijn mijn specialiteit.

Waarom is het niet nodig de jacht op konijn en haas te beperken of stop te zetten? De volgende punten beschrijven dat.

Haas

De haas komt in Europa tot aan Siberië voor en is een overlever. Zelfs in de bossen van Duitsland komen er zeer veel voor, ondanks het grote aantal predatoren. Hazen zijn redelijk gebied gebonden en de invloeden op hun aantallen zijn duidelijk te correleren. Schiet je er te veel af, dan zijn er dat jaar erop minder en andersom. Met name omdat hazen al vroeg jongen hebben, blijven er (weinig effecten landbouw) veel over. Tenminste als de predatie beperkt blijft en je als jager je verantwoordelijkheid neemt.

Zelf heb ik een jachtveld in West-Friesland en daar is ruimte en er zijn weinig predatoren. De aantallen zijn flink en stabiel, maar de predatiedruk neemt toe.

Het aantal buizerds en kiekendieven is enorm. Deze vliegende deuren hangen de hele dag boven de graspercelen en maken de kans op groot worden aanzienlijk kleiner. Sinds de exotenregeling niet meer toegepast wordt (dieren die niet in het veld thuishoren, mochten bestreden worden) is het een ramp met katten. De havik, uilen en vossen doen het ook goed. Ondertussen zelfs ook de marters.

Ook is er een effect van schaalvergroting en het intensiever bewerken van grotere percelen. Maar in de regel worden de boeren kapot gemaakt. Het dorp waar ik jaag, kende vroeger 12 veeboeren. Nu nog maar 3. En dit zijn geen intensieve veehouderijen. Eén daarvan is groot en biologisch. Met het aanpassingsvermogen van de haas speelt schaalvergroting een kleine rol.

Kortom, overregulering op jacht en schadebestrijding is geen oplossing. Dit is de tendens van de mens. Als we het beter gaan managen, wordt het beter. Laten we gebiedjes gaan tellen, regeltjes opstellen, nog meer websites invullen en nog meer BOA's inzetten en nog meer druk leggen op de groene gebieden waar enthousiaste jagers en agrariërs echt wel weten wat er speelt. Bij de ganzen is het ook overgereguleerd. En maar weer invullen, gebeld worden door de provincie over allerlei meld- en invulregeltjes, tellertjes die aflopen waardoor ze je een email sturen met waarschuwingen, etc. En nog steeds is het ganzenprobleem niet opgelost, omdat er geen echte keuze gemaakt wordt.

De enige reden waarom dit (jachtbeperking konijn en haas) gewenst is, is de antijacht lobby. Het is schandalig dat dezelfde personen maatregelen ter (zogenaamde) bevordering van hazen- en konijnenstand nastreeft en de jacht op de vos tegengaat/ geblokkeerd heeft. Niet echt geloofwaardig. Dat klopt, ze hebben immers maar één doel, alle beesten aaien en alles laten leven. Dan komt het goed met de natuur. Elke gewonnen motie is één stap verder in hun denkbeelden. Alleen, er moet gedood worden. De keuze daarin bepaalt wat er blijft leven en wat zo mooi is aan Nederland.

Konijn

Het konijn kwam in mijn jeugd in het duingebied in grote aantallen voor. De vos was er niet. Alleen af en toe myxomatose. Ook op plekken waar het ruig was (dijkjes bij Groot Geestemerambacht, bossen of rondom een vuilverbranding) daar wemelde het van de konijnen.

Konijnen kunnen exploderen in aantallen, zoals op kerkhoven. Het is daarom nodig, wat je ziet te reguleren (afschot). Daar is niets mis mee. Als goede terreinbeheerder kun je daarin goede afwegingen maken en de jacht kan gewoon open blijven. Daar heb je geen regulerend apparaat voor nodig, zoals onder het kopje van het haas omschreven.

Het konijn is onderhevig aan vervuiling en predatie. Zelf jaag ik ook tegen het duingebied aan. Er waren perioden dat er bijna op elk veldje een vos liep. Zelfs nu lopen ze tam tussen campinggasten en duinbezoekers

door. We zitten er flink achteraan, buiten de natuurgebieden om, maar in het duingebied zelf zit niets meer. Ook zijn er havik broedplannen uitgevoerd. Enthousiastelingen hebben voor flink veel succesvolle legsels gezorgd. Op aanliggende boeren percelen zie je ze meerdere malen per dag overvliegen. Vooral in de schemer, want dan kunnen ze weidevogels verrassen. De marters hebben ook hun intrede gedaan en de uilen zijn ook in aantal toegenomen. En ik ken de verschillen. In mijn jeugd was er een particulier duingebied bij Egmond, waarin alle predatoren (vooral katten en vossen) extreem kort gehouden werden. Wulpen, hagedissen en broedende bergeenden trof je aan als je (eigenlijk mocht je er niet komen) door het gebied heen trok. Door het intrekken van de exotenregel is het extreem met katten. Hun effect op kleine konijntjes kan op geen enkele manier vergeleken worden met afschot. Ze gaan voor het hol zitten en wachten tot ze één voor één naar buiten komen. Ook is kattenafschot spelen met je leven. Heel het internet valt over je heen. Zwakheid door vervuiling en de virussen die daaruit voortkomen, richten de meeste schade aan bij konijnen. Als je ziet wat de vuilverbranding in Alkmaar uitstoot, en wat er allemaal neerkomt, dan is dat ongelofelijk. Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen, maar de konijnen hebben het als eerste ondervonden. Nu zijn er ook effecten bij de insecten merkbaar, ect. Er zijn te veel mensen die vervuilen. De mensen die direct gekoppeld zijn aan de groene gebieden, zijn jagers en agrariërs, en die krijgen de schuld. Als je in de grote stad woont, is het moeilijk om te wijzen naar je mede stadsgenoten die via vuilverbranding en overmatig vliegen of autorijden een vervuilende laag in de groene gebieden aanbrengen. De anekdote erin is dat ik één maal op mijn rug in de polder lag. In het begin was de hemel intens blauw. Na dik een uur was de lucht wit en dicht van de vliegtuig 'condens' strepen. Waarom wordt die gekte niet stopgezet. Vroeger leefde men door armoe sober en dat was te zien aan de natuur. Nu moeten we genieten. Je leeft maar één keer. Dus gaan we mee in de tendens. Steeds meer moties indienen en steeds meer wijzen naar degene die echt de groene gebieden beheren en verantwoordelijkheid voelen.

Conclusie is dat het beperken afschaffen van jacht op konijn en haas geen verbetering gaat opleveren. Ook niet door te denken dat je met nog meer managen (ook door de versturende aanwezigheid van alle groene instanties) , en weidevogels en knaagdieren en predatoren in geweldige aantallen terugkrijgt. Dit is een leugen. Zoals hiervoor beschreven pakt dat de problemen niet aan.

Nadenken over wat er vroeger was en wat er veranderd is. Ook waar we op af stevenen. Maar de politiek is te soft. Er is geen enkele politieke partij die 'te veel mensen' bespreekbaar maakt. Nee, de terugval in de natuur het ligt aan de boeren en jagers. Totdat die opgeheven zijn en er andere schuldigen gevonden moeten worden.