

Geachte minister,

Als vervend, gepassioneerd, natuurliefhebber en jager is het mijn plicht u mijn stem te laten horen. Namelijk uw voornemen om de jacht op zowel konijn als haas te sluiten stuit mij enorm tegen de borst.

In 1997 ben ik, na een gedegen opleiding, in het bezit gekomen van een jachtakte. Net al na het behalen van een rijbewijs begon mijn opleiding pas echt in het veld. Niet met schieten, nee met leren wat de natuur ons mensen te bieden heeft en schenkt. Met name het verantwoordelijkheidsgevoel maar zeker ook de verantwoordelijkheid als faunabeheerder voor deze natuur zit diep. Een zegen welke ik één van onze dochters ook mag bijbrengen.

Deze passie heeft als gevolg dat ik minimaal 5 van de 7 dagen per week in het veld te vinden ben, niet om te schieten, nee, om als vrijwilliger op zowel particuliere gronden als op gronden van diverse TBO's werkzaamheden uit te voeren ten dienste van de natuur. Rommel opruimen van andere "natuurliefhebbers", onderhoud aan de aanwezige flora te verrichten, mensen rond te leiden en de echte natuur te laten zien, vrijwilliger binnen een stuurgroep van een gemeente met name om de aanwezige fauna te beschermen, wildakkers aan te leggen en onderhouden zodat fauna rust dekking en voedsel kan vinden, toezicht houden in de natuur, opleider van jonge faunabeheerders, aangereden of doorgereden dieren ophalen 24/7, tellen en inventariseren van de conditie van wild. Eerlijk gezegd kan ik nog wel even doorgaan, maar het zal u duidelijk zijn, ontzettend veel vrijwilligers uren worden door mij in de natuur "gestopt". Met mij duizenden anderen welke een zelfde passie hebben.

Na een gedegen inventarisatie, zowel overdag, als in het donker met een warmtebeeldcamera, gaan wij, als de wildstand het toe laat, 2 maal per jaar gezamenlijk op pad om een aantal hazen en/of konijnen te schieten. Elke keer genieten wij van de goede wildstand in ons Utrechtse veld. Het is immers mijn/onze wettelijke verantwoordelijkheid deze stand goed en gezond te houden.

Uw voornemen om zowel haas als konijn van de wildlijst te schrappen, zal ten kosten gaan van veel vrijwilligerswerk binnen de Nederlandse natuur. Het zal bijdragen aan een failliete natuur in Nederland. Heel veel vrijwilligers zullen namelijk stoppen met hun belangrijke werk. Welke mensen gaan dit oppakken? De boeren, welke een bedrijf moeten runnen om aan hun financiële verplichten te kunnen voldoen? Heeft u ministerie een budget hiervoor? Mensen uit de grote steden? Hebben de leden van de dierenbescherming interesse en tijd om dit naast hun belangrijke werk te doen? Wellicht leden van Sovon? Deze hebben ik en de boeren, ondanks onze constante aanwezigheid nog niet getroffen in de velden waar wij actief zijn.

Mevrouw de Minister, maak aub niet de fout de flora en fauna in Nederland de rug toe te keren. Nederland moet gedegen bestuurd en beheerd worden, dan kunnen we in ons allen belang, generaties na ons nog laten genieten van het haas, het konijn en de andere fauna.

Wens u wijsheid toe in de besluitvorming.

Gerrit Hartman