

De minister van Natuur en Stikstof is van plan de jacht op het haas in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg te sluiten en in het hele land de jacht op het konijn. Het zou slecht gaan met deze dieren en, kort door de bocht, de jager is de schuldige.

Vorig jaar heb ik mijn eerste akte gekregen nadat ik de jachtopleiding heb doorlopen en geslaagd ben voor alle examens. Deze opleiding heb ik als pittig ervaren door de vele informatie opgenomen moest worden. Naast zaken als wetskennis en wapentechniek blijft vooral de aspecten van verantwoordelijkheid en weidelijkheid. Uiteraard was de jachtopleiding niet mijn eerste kennismaking met de jacht, anders maak je niet zo'n keuze om zelf jager te worden. Ondertussen ben ik actief in het beheer van jachtvelden in zowel Nederland als het buitenland.

Het bezig zijn buiten, het zorgen voor flora en fauna, de emotie die erbij hoort wanneer alles in het veld groeit en bloeit en zich onder meer hazen en konijnen thuis voelen, is zo niet te beschrijven. Uiteraard alles samen met de grondeigenaren, onze boeren die gastheer zijn van ons wild.

Als er uiteindelijk gejaagd mag en kan worden, een jager weet gewoon of een stand dat toe laat, is dat een bijzondere ervaring. De beslissing om wel of niet te schieten wanneer zich een kans voor doet, maak je van tevoren. Als jager, zeker als beginnend jager, wil je het wel laten om zo te jagen, c.q. te schieten dat de hazen- of konijnenstand hieronder te lijden heeft. Het 'kapitaal' bedreig je nooit, je oogst slechts wat van de 'rente', de jaarlijkse aanwas.

Ik heb geleerd en gezien hoe ik als jager een verantwoordelijkheid heb en de passie heb om bewust bezig te zijn. Zelfstandig besluiten aan de hand van het veld en de directe omgeving wat kan en wat niet kan. Daar hoeft geen jachtverbod aan te pas komen.

Een besluit om de jacht op het haas (3 provincies) en het konijn (landelijk) niet te openen is volkomen overbodig en getuigd niet van kennis van de jacht en over de jagers zelf.

*Maurits*